

Gemengde gevoelens

Vervreemding (Deel 2)

In het vorige nummer van de nieuwsbrief beschreef ik de vervreemding die je soms overvallen kan, zoals een gospelsong het zegt: *'This World is not my home, I'm just a-passing through'*. Zeker rond de feestdagen kan dat gevoel je overvallen, en dubbel-zeker als je alleen bent.

Ik heb supervisie gehad van een wijze, gepensioneerde psychiater, Evert Doornenbal. Hij wees erop dat vervreemding vaak gevolgd wordt door een nieuwe *zelfontmoeting*: vervreemding creëert een lege ruimte in mij, waarin ik iets van mijzelf tegenkom wat ik nog niet kende. En wat mij ingrijpend kan veranderen. Crisis als kans, zeg maar. Een hoopvolle visie op vervreemding!

De bijbel vertelt veel verhalen over mensen die hun vervreemding te boven komen door een ontmoeting met een *ander*. Een echte ontmoeting trekt je uit je cocon, uit je schelp, en zet je weer midden in de wereld. Een prachtig voorbeeld hiervan is het verhaal van Maria, die na Goede Vrijdag rondwaalt in de tuin waar Jezus begraven is. Bevangen door verdriet: Hoe zal het leven ooit weer goed worden? Dan is daar die tuinman, denkt ze, en nog ziet ze het niet – totdat die haar *naam* roept: „Maria!“ Dan plotseling is ze er weer.



Als in het begin van het evangelie Jezus op een paar vissers afstapt, en zegt: „Volg mij“ – dan is daar geen moment van aarzeling, ze laten hun netten in de steek en ze volgen Hem. Totaal.

Maar is dat niet ook wat griezelig? Wat totalitair? Jezelf helemaal uit handen geven? Komt er dan van die vernieuwende zelfontmoeting waar Doornenbal het over heeft nog wel iets terecht? Het prachtige in dit verhaal is dat Jezus tegen die vissers zegt: "Volg mij, en ik zal jullie vissers van mensen maken. Dat is jullie roeping: geef je over - laat je beet nemen in het vangnet van mijn goede tijding, durf als het ware een vis te zijn die gevangen wordt - en ik zal je op jouw beurt tot een visser maken - visser van mensen. Vis en visser."

De ontmoeting met Jezus leidt ertoe dat deze mensen zichzelf opnieuw gaan verstaan. En mogelijkheden in zichzelf ontdekken waarvan ze zich eerder niet bewust waren. Tegelijk blijven ze helemaal zichzelf: vissers. Het is als het ware een soort spiraalbeweging naar boven. Hoe meer je je in dienst durft te stellen van die roeping die uitgaat van het evangelie, dat wil zeggen: hoe meer je durft te leven vanuit liefde, goedheid en vergeving, des te meer zul je merken dat je daar ook zelf aan groeit, daar zelf ook béter van wordt. Meer jezelf wordt.

En ook het omgekeerde is waar, denk ik: hoe meer je jezelf durft te zijn, jezelf accepteert, jezelf vergeeft - des te meer ruimte krijg je om ook ánderen te accepteren en te vergeven.

De moed die daarvoor nodig is, bestaat er vooral uit de vastomlijnde beelden die je over jezelf hebt, een beetje los te laten. En de realiteit en de reële ander onder ogen te zien. Zodat het tot een echte ontmoeting kan komen. Durven we zo het nieuwe jaar in?

Gerrit Heuver

Oudejaarsdag 31 december 2022 – Ontmoetingskerk Heerde – 17.00 uur
Voorganger: pastor Lida Brugmans

Welkom
Orgelmuziek

Bij het begin:

V: Heer, open mijn lippen

G: Mijn mond zal zingen van uw eer

V: God, kom mij te hulp

G: Heer, haast U mij te helpen

V: Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest

G: zoals het was in het begin en nu en altijd

V: en in de eeuwen der eeuwen

G: amen

Zingen: Lied 245: 1, 3 - 'k Wil U, o God, mijn dank betalen

Gebed

Zingen: Lied 413: 1, 2, 3 – Grote God, wij loven U

1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!
3. Heer, ontferm U over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
Laat ons nimmer eenzaam gaan.

Lezing Psalm 138 Van David

Ik wil U loven met heel mijn hart,
voor U zingen onder het oog van de goden,
²mij buigen naar uw heilige tempel,
uw naam loven om uw liefde en trouw:
grote dingen hebt U beloofd, tot eer van uw naam.

³Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt.

⁴Laten alle koningen op aarde U loven, HEER,
zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.

⁵Laten zij de wegen van de HEER bezingen:
'Groot is de majesteit van de HEER.

⁶De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet Hij om,
de hoogmoedige doorziet Hij van verre.'

⁷Al is mijn weg vol gevaren, U houdt mij in leven,
U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden,
uw rechterhand brengt mij redding.

⁸De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.

Overweging

Zingen: Lied 263: 1, 2, 3 - Wees Gij mijn toevlucht

Gebeden

Afgewisseld met lied 256 - Blijf met uw genade bij ons

Zegen

Organist: Theo van der Wal
Ouderling: Gerard Doggen
Diaken: Peter Hendriks

Media: Hanneke Gerritsen
Koster: Anneke de Vries

Nieuwjaarsdag 1 januari 2023 Ontmoetingskerk Heerde – 10.00 uur

Voorganger ds. Marrit Bassa

We beginnen om 10.00 uur met elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee.

Om 10.30 uur is er dan een Morgengebed.

Driekoningen

Welkom

Morgenlied: Lied 489 vers 1 en 2

Begroeting en drempelgebed

v Gezegend bent U, God, koning der wereld
die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen,

a zegen ook ons met uw licht.

v Bij uw licht zien wij elkaar: mensen van uw welbehagen. Houd uw gezicht voor ons niet verborgen.

a Zegen ons ook met uw licht!

v Wijs ons de weg, vandaag en morgen en alle dagen

a Amen



Inleiding

Zingen: Lied 520 – De wijzen

Kinderen naar nevendienst

Psalmgebed: Psalm 72 Gelezen uit: *150 Psalmen Vrij*.

Lofzang: Lied 158b – Een schoot van ontferming is onze God

Lezing: Mattheus 2 vers 1 - 12

Zingen: Lied 326 – Van ver, van oudsher aangereikt

Korte overweging

Muziek: *'Drei Könige'* – Peter Cornelius

Drei Könige wandern aus Morgenland,
ein Sternlein führt sie zum Jordanstrand,
In Juda fragen und forschen die drei,
Wo der neugeborne König sei.
Sie wollen Weihrauch, Myrrhen und Gold
Zum Opfer weihen dem Kindlein hold.

Und hell erglänzet des Sternes Schein,
Zum Stalle gehen die Könige ein,
Das Knäblein schauen sie wonniglich,
Anbetend neigen die Könige sich,
Sie bringen Weihrauch, Myrrhen und Gold
Zum Opfer dar dem Knäbelein hold.

O Menschenkind, halte treulich Schritt,
Die Könige wandern, o wandere mit!
Der Stern des Friedens, der Gnade Stern
Erhelle dein Ziel, wenn du suchest den Herrn;
Und fehlen dir Weihrauch, Myrrhen und Gold,
Schenke dein Herz dem Knäblein hold!

Gebeden: v Zo bidden wij samen
a Bewaar ons, Heer, in uw vrede.

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 482 vers 1 en 3 – Er is uit 's werelds duistere wolken

Zegenbede

Organist: Daan Dekker

Ouderling: Fredie van Holst-Frölich

Diaken: Bart Heres

Lector: Murielle Stijf

Kindernevendienst: Yvonne van der Wal

Media: Henk Ottens

Koster: Peter Bakker

Collecte: Oudejaarsdag 31 december

Eén collecte: **Solidariteitsfonds Energielasten**



Fonds ten behoeve van huishoudens die een te hoge eindafrekening van de energie krijgen, of een veel te hoge maandbijdrage of het lukt gewoon niet meer om met alle stijgende kosten rond te komen.



Zondag Nieuwjaar 1 januari 1^e collecte: **Schuldhulpmaatje** (Stichting Grip op de Knip Heerde) De belangrijkste kostenposten vormen de opleidingen voor de schuldhulpmaatjes en de jaarlijkse bijdrage aan de landelijke Stichting voor ondersteuning en begeleiding.

2^e collecte: **Kerk**

Bloemen

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. G.W. Tibben en naar mevr. R.A. van Marle-van Raalte.

Uit de gemeente

Dhr. J. van der Maten is verhuisd naar woonzorgcentrum "Rehoboth", De Vree te Wapenveld.

Uit de pastorie

Er staan twee jongens voor de deur. 'Hier ben ik weer', zegt de oudste. Net voor Kerst was hij ook geweest. Hij zei toen dat hij eigenlijk alleen fijne kerstdagen kwam wensen en dat het niet erg was als ik geen geld had om te geven. Om hem toch ter wille te zijn had ik gezegd: 'als je de volgende keer komt, heb ik vast wel wat.' Hoewel ik het toen meende, was ik het eigenlijk al vergeten.

En daar staat hij. Verwachtingsvol en verlegen tegelijk. Ik moet lachen en haal wat kleingeld. Het is niet veel, maar zijn maatje is er erg blij mee. Ik zeg: 'En geen vuurwerk voor kopen hè?' De jongste heeft me blijkbaar niet goed verstaan, zijn ogen beginnen te stralen en hij zegt: 'Ja, we gaan vuurwerk kopen!' Mijn gezicht betreft ietwat. Om hun feest niet te bederven zeg ik: 'Oei. Als het maar geen zwaar vuurwerk is dan. Ik hou er namelijk niet zo van.' 'Nee mevrouw, alleen categorie 1. En misschien iets van 2.' 'Ok', zeg ik 'wel voorzichtig doen hè?' Ze beloven het. Toegegeven, ze zijn wel eerlijk. En vasthoudend. Want ze hielden mij aan mijn belofte. Ik hoop dat meer mensen dat lukt komend jaar. Vasthoudend zijn. Gewoon aanbellen en zeggen: hier ben ik! Elkaar houden aan beloftes die gemaakt zijn, zelfs in een wat onbewaakt ogenblik. Dat is mijn voornemen voor het komende jaar. Fijne jaarwisseling!

Samen aan Tafel

In het Ontmoetingsblad heeft u al kunnen lezen over het thema van dit jaar 'Aan tafel'. Op vrijdag 6 januari gaat het moderamen een maaltijd voor gemeenteleden verzorgen.

Vanaf 17.30 uur bent u welkom. We hopen ook op gezinnen met kinderen.

In de hal van de kerk ligt een intekenlijst. De volgende maaltijd zal op 3 februari zijn.



Sparen: Plus-Boodschappen zegels

In de kerk staan weer de spaardozen. Ook bij de Plus staat een containertje waar de zegels in kunnen worden gedaan. Ook bij mij kunnen de zegels of volle kaarten in de brievenbus worden gedaan: Els Hoogink, Keuterstraat 3A, tel: 06-46384978.

Bijeenkomst PCOB Heerde/Wapenveld

Op woensdagmiddag 18 januari om 14.30 uur worden alle senioren uit onze gemeente van harte uitgenodigd voor de PCOB-bijeenkomst in het Trefpunt aan de Kanaalstraat te Heerde.

Henny Mostert van "De Regenboog" zal deze middag verzorgen.

Zij geeft al jaren kleur- en stijladvies aan vrouwen en mannen, jong en oud, dik en dun en zelfs mensen uit het buitenland weten haar te vinden. Nieuwsgierig hoe jij je zelfvertrouwen kunt versterken door het verdoezelen van je lichamelijke minpunten, kom dan naar deze middag! U bent hartelijk welkom en de toegang is gratis.

Inleveren kopij voor de nieuwsbrief

Graag kopij voor de nieuwsbrief sturen naar: kerkbrief@okheerde.nl. Vóór donderdag 18.00 uur.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704