

Gemengde gevoelens

Vervreemding (Deel 1)

'*This World is not my home, I'm just a-passing through*'. Een lekker gospel-liedje dat we vroeger wel zongen maar dat ik qua tekst nogal overtrokken vond. Ik voelde me prima thuis in This World.

En toch kan de vervreemding uit dat lied zomaar toeslaan. Allerlei problemen (relatie- en gezinscrisis, verlies van werk of gezondheid, overspannen raken, rouw) kunnen de aanleiding zijn dat mensen zichzelf kwijtraken. Vervreemd raken. Van hun eigen ik, van hun eigen kern, van hun eigen naasten. Op verschillende niveaus.

Emotioneel: je herkent je eigen reacties niet meer: ben ik dat?

Lichamelijk kan je ook vervreemden van jezelf: je krijgt vage klachten, pijntjes, niks voor jou.

En zelfs in je overtuigingen kan je van jezelf vervreemden: waar is God, juist nu ik Hem zo nodig heb?

Niet alleen problemen maar ook tal van andere oorzaken kunnen je van jezelf vervreemden.

Een doorgeschoten carrière-jacht bijvoorbeeld: werken, werken, werken; maar waarvoor dat werken oorspronkelijk bedoeld was, de idealen waarmee je eraan begon, die ben je allang kwijt!

Of een uit de hand gelopen liefhebberij die ontardt in een verslaving. Aan geld, aan seks, aan drank, aan macht.

Ook godsdienst kan je van jezelf vervreemden: *moeten* geloven in dingen die je niet eens wilt geloven, de 'minste *moeten* wezen', *moeten* meedoen aan zaken die haaks op je eigen binnenwereld staan: tradities, rituelen waarvan je de zin niet meer herkent.

De maatschappelijke realiteit speelt ook een sterke rol. Klimaatverandering, oorlog en terrorisme om de hoek, onbeteugelbaar flitskapitaal: het zijn zaken die grote vragen en onzekerheden oproepen. Wat voor wereld laten we onze (klein)kinderen na?

Onze rijkdom, onze welvaart is gigantisch – maar ook onze onmacht om de grote problemen zelf te lijf te kunnen gaan.

In dat klimaat blijkt het telkens heel verleidelijk om op zoek te gaan naar een leidersfiguur. Naar iemand die op alle vragen een antwoord heeft. Die een beweging om zich heen verzamelt waar ook ik deel van uit mag maken. Iemand die mijn vervreemding opheft: ik kom weer thuis!

Maar ja... u voelt wel aan dat dit makkelijk kan ontsporen. Wanneer een vredelievend mens als Gandhi miljoenen op de been brengt, dan is dat prachtig – maar telkens staan er ook weer nieuwe Hitlers op, die ook hun miljoenen achter zich aan krijgen. Al dat soort leiders appelleren aan hetzelfde: verlangen naar overgave, naar gemeenschap, naar aanbidding.

Jezus dan? Toch ook een voorganger? Die ons oproept Hem te volgen? Al twintig eeuwen lang? Een leider met kerken en met kathedralen? Met miljoenen volgelingen?

Misschien maakt het uit dat Hij geboren werd in een stal. Niet wilde heersen maar dienen. Niet op een paard maar op een ezel intocht deed.

Volgende keer verder: valt er nog meer over te zeggen vanuit profeten en apostelen?

Gerrit Heuver



**Orde van dienst voor de Vierde Adventszondag, 18 december 2022, Ontmoetingskerk, Heerde  
Voorganger: ds. Marrit Bassa**

AANVANG

**Welkom & mededelingen**

**Stilte**

**Eerste lied:** Psalm 80 vers 1 en 2 – O God van Jozef, leid ons verder

**Bemoediging en groet**

**Aansteken adventskaars(en)**

*Tekst:* Nu branden er vier kaarsen  
Ze staan hier op een rij  
Wij mogen ons verbazen  
De Heer is heel dichtbij

**Gebed om ontferming**

**Antwoordlied:** Lied 463 vers 1, 3, 4, 6 en 8 – Licht in onze ogen

WOORD

**Gesprek met een Moeder van Jezus – Ruth**

**Projectlied:** melodie: Lied 469

*Na het zingen van het lied gaan de kinderen naar de nevendienst*

Kinderlied:

Ik zing van licht dat God ons geeft:  
het levenslicht voor al wat leeft.  
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?  
Wie geeft het aan de mensen door?

*(Ruth):*

Vandaag zegt Ruth: 'Ik blijf bij jou,  
waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.'  
Zo spreekt de hemel met haar stem  
en het wordt feest in Betlehem.

**Lezing:** Ruth 1 vers 6 – 8, 16 – 20 & Ruth 4 vers 9 - 17

**Zingen:** Lied 787 – Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten

**Verkondiging**

ANTWOORD

**Lied na de verkondiging:** Lied 791 vers 1 – 4 – Liefde, eenmaal uitgesproken

**Aandacht voor collecten**

Kinderen komen terug

**Afsluiting nevendienst**

*Afhankelijk van de verwerking krijgen hier de kinderen de ruimte de waslijn verder vol te hangen of nog even te vertellen wat ze hebben gedaan.*

**Dankgebed**

**Slotlied:** Lied 444 – Nu daagt het in het oosten

ZENDING EN ZEGEN

**Zegen**

Organist: Daan Dekker  
Ouderling: Mart Meeske  
Diaken: Lidie Dijkink  
Lector: Henriët Broeder

Kindernevendienst: Irma van der Maten  
Tienerdienst: Karen Dalhuisen  
Media: Erik Mateman  
Koster: Gerard Rooks

## Collecte Zondag 18 december

### 1e collecte: **Jongeren doorleven het kerstverhaal**



Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de Wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge - een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk - kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De KerstChallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuwe manier te beleven. Jongeren doen opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee. Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.

### 2e collecte: **Diaconie**

#### **Bloemen**

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. T. Remmerts, Acacialaan 12 (Langeslag).

#### **Uit de gemeente**

Dhr. P.J. Eigeman en mevr. A. Remmerts-van der Wal zijn opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

Dhr. W. Grafhorst en mevr. W.H. Ottens-Lindeman zijn thuisgekomen uit het Isalaziekenhuis, afdeling IJsselheem.

Dhr. J. van der Maten is verhuisd naar woonzorgcentrum "Rehoboth", De Vree 1, kamer 18, 8191 JE Wapenveld.

#### **Huwelijksjubileum**

Dhr. Wim Meijer en mevr. Janske Meijer-Visser hopen 20 december hun 50-jarig huwelijk te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd!

#### **Uit de pastorie**

Laatst kwam een vriendin op bezoek. Een bliksembezoek. Gewoon even op de koffie en dan weer weg. Ze was afhankelijk van een taxi, dus de tijd was ook echt beperkt.

Af en toe hou ik daar wel van. Bliksembezoekjes, liefst de dag van tevoren aangekondigd. Dan ben je namelijk meestal op je best: Je weet dat iemand komt, maar je hebt echt geen tijd gehad om alles op te ruimen, een cake te bakken of de ramen te zemen voor het bezoek aankomt. De ander weet dat ook, dus die verwacht ook geen enorm onthaal met toeters en bellen. Die wil gewoon gezelligheid. Het speelgoed nog op de grond en het wasrek nog halfvol. Zoiets, ongeveer.

Ze heeft het huis amper gezien. We hebben alleen koffiegedronken en bij gekletst. Want dat was nodig. Dan heb je ook niets aan een groots onthaal. Dan wil je met iemand praten, hart tot hart. Iemand hoeft dan niet de opgeruimde, nette, schoongemaakte versie van zichzelf te zijn. Gewoon 'jezelf' is al genoeg. Spreek ook eens zo'n bezoek af met een ander. Bel iemand op en zeg: morgenochtend sta ik voor je deur. Dan praten we bij. Daar hoeft je helemaal geen cake voor te bakken. Al had hier iemand toch even snel z'n jas aangetrokken om langs de bakker te gaan.

#### **Samen aan Tafel**

In het Ontmoetingsblad heeft u al kunnen lezen over het thema van dit jaar 'Aan tafel'. Op vrijdag 6 januari gaat het moderamen een maaltijd voor gemeenteleden verzorgen.

Fijn om een keer niet te koken maar gewoon aan te schuiven en andere mensen te ontmoeten.

Vanaf 17.30 uur bent u welkom. We hopen ook op gezinnen met kinderen.

In de hal van de kerk ligt een intekenlijst. De volgende maaltijd zal op 3 februari zijn.



#### **Kerkbalans 2023 digitaal**

In het Ontmoetingsblad van december staat dat u ook digitaal mee kunt doen met de actie Kerkbalans in 2023 en dat u zich hiervoor aan kunt melden. Dit kan met een berichtje naar [kerkbalans@okheerde.nl](mailto:kerkbalans@okheerde.nl). Van harte aanbevolen. Wat er niet bij stond is dat, wanneer u in 2022 al digitaal heeft meegedaan, u zich niet opnieuw hoeft op te geven.

#### **Beste gemeenteleden,**

Eén van de belangrijkste functies binnen de organisatie van de kerk is: STOELNKOSTER. Zonder deze mensen wordt het onmogelijk om alle activiteiten soepel te kunnen laten verlopen. Deze club bestaat uit Ruud Haverkamp, Kees Schouten, Wim Huijssoon en Wim Wittenberg. Om de 4 weken heeft iemand volgens een rooster een week "dienst".

Dit houdt in dat diegene elke dag op het rooster kijkt welke activiteiten er zijn en hoe de opstellingen van de tafels en stoelen daarbij nodig zijn, met evt. nog speciale wensen. Dit kan ook inhouden dat er 2 x een gang naar de kerk nodig is op één dag, omdat er 's morgens bv zitjes nodig zijn in de Ontmoetingsruimte, maar dat het 's middags weer aangepast moet worden voor bv PCOB en 's avonds nog een keer voor TOF.

Helaas moet Wim Wittenberg afscheid nemen als stoelenkoster. Om gezondheidsredenen is het niet meer verantwoord om met tafels en stoelen te gaan sjouwen. Dus de Stoelenkosteren zijn met spoed op zoek naar een nieuwe collega. Wim zal u met alle geduld inwerken!

Lijkt het u wat om deze zeer belangrijke functie over te nemen, neem dan contact op met beheerder Adry Bregman. 06-15507046.

### Sparen: Plus-Boodschappen zegels

De spaaractie is weer van start gegaan bij de Plus. We gaan proberen om met elkaar boodschappendozen te sparen. De volle kaarten zullen weer goed terecht gaan komen. In de kerk staan weer de spaardozen. Ook bij de Plus staat een containertje waar de zegels in kunnen worden gedaan. Ook bij mij kunnen de zegels of volle kaarten in de brievenbus worden gedaan: Els Hoogink, Keuterstraat 3A, tel: 06-46384978. We hopen weer op een succesvolle actie met elkaar.  
Els Hoogink



### Zangers in de kerstnacht

In de kerstnachtdienst gaan pastor Lida Brugmans en ds. Marrit Bassa voor. Theo van der Wal begeleidt de liederen vanaf het orgel. Maar, we hebben nog wat engelengezang nodig. Daarom bij deze een oproep: zijn er mensen die mee willen zingen in de kerstnacht. De kerstnachtdienst heeft het karakter van een 'Lessons & Carols' viering. Ofwel, de liederen en de teksten staan centraal. Het lijkt ons mooi als er wat zangers zijn die ons mee willen nemen in de liederen. De liederen zijn over het algemeen prima bekend, maar we hopen zo voor een afwisselende viering te zorgen. Mogelijk oefenmoment: zondagmorgen, na de kerkdienst. (En anders spreken we graag een ander moment af). Meld je even bij: Theo van der Wal of ds. Marrit Bassa.



### Kerstfeest zondag 25 december!

Op zondagochtend 25 december vieren we met elkaar het kerstfeest. Het is een gezinsdienst waarbij we iedereen uitnodigen. Ds. Marrit Bassa zal dan voorgaan en zij bereidt deze dienst voor met de leiding van de kindernevendienst. Er is dan geen kinderoppas omdat dan ook alle kleine kinderen welkom zijn in deze dienst.

### Viering oudejaarsdag

In het Ontmoetingsblad staat dat deze viering om 19.00 uur is, maar dat is niet juist. Sinds een paar jaar is de viering om **17.00 uur**.

### Inleveren kopij voor de nieuwsbrief

Graag kopij voor de nieuwsbrief sturen naar: [kerkbrief@okheerde.nl](mailto:kerkbrief@okheerde.nl). Vóór donderdag 18.00 uur.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: [pastor@okheerde.nl](mailto:pastor@okheerde.nl).

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: [predikant@okheerde.nl](mailto:predikant@okheerde.nl).

Elly Douwes, scriba, [e\\_m\\_douwes@hotmail.com](mailto:e_m_douwes@hotmail.com)

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, [fredievanholst@live.nl](mailto:fredievanholst@live.nl), tel. 0639023704