

## Het Heilige

De afgelopen week was ik een aantal dagen op pad voor studie.

En als u dit leest zit ik in Lunteren op de Synode van de PKN. Kortom, deze dagen vindt mijn werk even buiten de deur plaats. Dat is ook goed. Het is voor een predikant – overigens, voor iedereen – leerzaam om even buiten de deur te kijken. Tijdens de studiedagen die ik had ging het over preken. Hoe doe je dat en wat zijn je overwegingen daarbij. Vaak ging het over de functie van die preek. Wat is nou eigenlijk de bedoeling van dat onderdeel van de kerkdienst. Een van de omschrijvingen die we vonden was: 'Je hoopt dat er tijdens de preek iets van een ontmoeting tussen de hoorder (de luisteraars of gemeenteleden) en Jezus plaatsvindt.' Daarmee zeg je eigenlijk dat er iets heiligs gebeurt tijdens die preek. Of misschien nog wel beter, tijdens de kerkdienst waar die preek een onderdeel van is.

De lat ligt dus hoog. Voor zowel degene die de dienst leidt als de mensen die komen om de dienst mee te maken. Ik vind dat ook wel een mooie gedachte. We leggen de lat hoog. We zijn vol verwachting. Maar tegelijkertijd kan het soms zijn dat die ontmoeting er niet is. Dat het ons niet raakt, of dat we er geen oren naar hebben. Of de voorganger heeft zijn of haar dag niet. Dat kan. Dat hoeft ons ook niet teleurgesteld achter te laten. We zijn dan toch samen geweest en hebben elkaar ontmoet.

Maar toch. Hopelijk gebeurt het heilige. Is er een ontmoeting. Ook als je thuis de kerkdienst meekijkt en meebeleeft. Elizabeth B. Browning schreef er een gedicht over. Het gaat over dat heilige. Het heilige van de Bijbel, het heilige van de ontmoeting, het heilige van de kerkdienst waarin we samen komen. Niet iedereen ziet het. Maar je mag de lat best hoog leggen en juist het heilige verwachten. Het heet 'De brandende braamstruik'.

*De aarde zit boordevol hemel  
en elke struik, hoe gewoon ook,  
staat in lichterlaaie van God.  
Maar enkel hij die het ziet  
doet zijn schoenen uit.  
De rest zit er omheen  
en plukt bramen.*

Komende zondag gaan we het precies over dat gedeelte hebben. Die braamstruik. De lat ligt hoog. We hopen niet alleen elkaar, maar ook iets van Jezus te ontmoeten.

Ds. Marrit Bassa

## Uit de pastorie

De eekhoorn doet nog steeds zijn best op de achtergelaten noten in de tuin en de adreswijziging is inmiddels binnen bij de hoofdpiet. Kortom, het gaat hier prima.

Toch zijn er van die dagen bij dat niets wil. Je staat zelf met hoofdpijn op, de kinderen hebben bedacht dat ze vandaag echt nergens zin in hebben en aan het eind van de middag is het hele huis een beetje grijs qua stemming. Dat hoort een beetje bij november, vind ik zelf. De dagen worden korter, maar soms duren ze alleen maar langer. Buiten is het net te kil of te nat voor een wandeling en alleen maar binnen zitten is ook niet wat. Ik vraag me weleens af wat andere mensen doen in zo'n geval. Trek je dan een spelletje uit de kast? Of doe je extra vrolijke muziek aan? Het zou leuk zijn om het daar eens met elkaar over te hebben. Hoe vrolijk jij jezelf op?

Mij helpt het vaak om even los te laten. Dan blijft het maar even een rommel of zitten de kinderen scheef aan tafel. Dat levert soms toch weer vrolijke gezichten op. Maar, tips zijn altijd welkom!

Gedurende de winter beginnen de diensten om **10.00 uur**

Orde van dienst voor de viering op 13 november 2022, Ontmoetingskerk, Heerde  
Voorganger: ds. Marrit Bassa

*22<sup>e</sup> na Trinitatis/9<sup>e</sup> van de Herfst*

AANVANG

**Welkom door de ouderling van dienst**

**Stilte**

**Intochtslied** Psalm 98 vers 1 en 2 - Zing een nieuw lied voor God de Here

**Bemoediging en groet**

**Psalm** (vervolg) Psalm 98 vers 2 (uit nieuwe berijming, een combinatie van vers 3 en 4)

2. Juich, aarde, om de HEER te prijzen.  
Speel op je harp, bazuin het uit.  
Laat je trompet Hem eer bewijzen.  
Zeeën en aarde, jubel luid!  
Laat alle bergen vrolijk zingen;  
rivieren, klap bij het refrein.  
De HEER komt ons met recht omringen.  
Zijn oordeel zal rechtvaardig zijn.

**Kyriegebed**

**Glorialied** Lied 305 vers 1 en 2 – Alle eer en alle glorie

WOORD

**Gebed voor opening van het Woord**

**Kinderen naar kindernevendienst** Lied: 'Er is iets heel speciaals aan jou' (filmpje, is een lied uit Kind op Zondag, van Erik Idema.)

**Lezing Exodus 3 vers 1 - 15**

**Zingen** Lied 934 (melodie psalm 134, daar is dit lied oorspronkelijk op gemaakt) – Ik ben

**Lezing Lukas 20 vers 27 - 38**

**Zingen** Lied 730 – Heer, herinner u de namen

**Verkondiging**

ANTWOORD

**Zingen** Lied 343 – Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt

**Aandacht voor inzameling gaven**

*Kinderen komen terug uit kindernevendienst & oppas*

**Gebeden**

*Afgesloten met het samen bidden van het Onze Vader*

**Slotlied** Lied 641 vers 1, 2 en 4 – Jezus leeft en ik met Hem

WEGZENDING EN ZEGEN

**Zegen**

Organist: Theo van der Wal

Ouderling: Fredie van Holst

Diaken: Chris Burger

Lector: Alie Strikwerda

Kindernevendienst: Tjitske Koops

Media: Bart Heres

Koster: Willeke Mateman

**Collecte Zondag 13 november**

1e collecte **De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten**



In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage.

2e collecte: Doel van de Maand: **Noodhulp Oekraïne**



**Op de vlucht** Door de oorlog in Oekraïne zijn miljoenen mensen ontheemd, van huis en haard verdreven. Nog dagelijks vluchten mensen van dorpen in het oosten en zuiden van Oekraïne naar het westen, op zoek naar veiligheid. Met het naderen van de winter zal de situatie waarschijnlijk verder verslechteren en wordt een nieuwe golf van vluchtelingen verwacht. Vooral vanuit het oosten en vanuit de zwaar verwoeste steden, waar mensen geen toegang hebben tot gas of elektriciteit, of in beschadigde huizen wonen. Kerken doen alles wat ze kunnen om mensen op de vlucht voedsel, medicijnen en onderdak te bieden.

### **Wat doet Kerk in Actie in Oekraïne?**

Samen met andere samenwerkende hulporganisaties heeft Kerk in Actie de krachten gebundeld. Er is met de actie Giro555 'Samen in actie voor Oekraïne' veel geld ingezameld, waarmee Kerk in Actie lokale partners helpt om mensen in nood hulp te bieden, zolang als het nodig is. Niet alleen in Oekraïne, maar ook in de omliggende landen.

Bijna 18 miljoen mensen in Oekraïne hebben nog steeds humanitaire hulp nodig sinds de oorlog 24 februari 2022 uitbrak. Dat is veertig procent van de Oekraïense bevolking. De massale vernietiging van de infrastructuur maakt dat met name water en gezondheidszorg steeds slechter bereikbaar zijn. Oekraïense autoriteiten schatten in dat ongeveer 628.000 huishoudens en bedrijven door het geweld zonder elektriciteit zitten, met name in het oosten van Oekraïne.

Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplek en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.

### **Bloemen**

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. H. Hilarius, woonzorgcentrum Rehoboth, De Vree 1, kamer 220, Wapenveld.

### **Uit de gemeente**

Mevr. H. IJzerman-van Ommen is thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Mevr. J. Bastiaannet-van de Put is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

Mevr. W.H. Ottens-Lindeman verblijft tijdelijk in IJsselheem/Isala Zwolle, afdeling V2-6, kamer 021, in afwachting van een knieoperatie op 18 november.

Dhr. W.H.H. Grafhorst verblijft voor verdere revalidatie en herstel op afdeling IJsselheem in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

Mevr. G. de Wilde-Remmerts is thuisgekomen uit het Zonnehuis.

### **Huwelijksjubilea**

Dhr. Wim Wittenberg en mevr. Willy Wittenberg-Bonnen mochten 8 november hun 50-jarig huwelijk gedenken.

Dhr. Henny Waanders en mevr. Ans Waanders-Hengelaar hopen 14 november hun 60-jarig huwelijk te gedenken.

Dhr. Gerard Rooks en mevr. Marjolein Rooks-Broekman hopen 14 november hun 25-jarig huwelijk te gedenken.

Namens iedereen van de Ontmoetingskerk bovenstaande bruidsparen van harte gefeliciteerd!

### **Thema-avond "Omgaan met rouw en gemis": 17 november**

Als iemand met wie je relationeel nauw verbonden of verweven bent sterft, wordt je leven door elkaar geschud. Niets is meer hetzelfde. Je komt voor nieuwe vragen te staan en blijft achter met een veelheid aan emoties. Wat rouw met een mens doet is moeilijk in woorden te vatten. Het delen van ervaringen met lotgenoten kan een steun zijn bij het dragen van verlies.

De werkgroep Pastoraat van de Ontmoetingskerk nodigt iedereen van harte uit voor een thema-avond "Omgaan met rouw en gemis". Deze avond zal plaatsvinden in het Trefpunt, achter de Ontmoetingskerk, Kanaalstraat 21 in Heerde op donderdag 17 november.

Rita IJzerman, uitvaartbegeleider en Erik van der Laan, beheerder van begraafplaats Engelmanskamp zullen aanwezig zijn. We hopen elkaar in een open sfeer te ontmoeten waarin we verhalen en herinneringen kunnen delen.

Deze uitnodiging beperkt zich niet tot de leden van de Ontmoetingskerk. Iedereen is welkom, dus kom en neem gerust iemand mee.

Aanvang: 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur staan de koffie en thee klaar.

Om een indruk te krijgen op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen, zouden we het fijn vinden als u zich uiterlijk 14 november aanmeldt voor deze avond.

Aanmelden kan via [meldpost@okheerde.nl](mailto:meldpost@okheerde.nl) of via tel.: 06 50802687.

Mocht vervoer een probleem zijn, dan graag even melden via bovenstaand mailadres of telefoonnummer.

Dan zorgen wij dat u opgehaald en weer thuisgebracht wordt.

### Verwarming een graadje lager

Ongetwijfeld heeft u in de afgelopen periode meegekregen dat het i.v.m. de oorlog in Oekraïne niet meer vanzelfsprekend is dat er voldoende gas beschikbaar is voor het verwarmen van onze huizen etc.

De overheid roept iedereen op om de thermostaat niet hoger dan 19 graden te zetten om daarmee te bereiken dat we minder afhankelijk worden van (Russisch) gas.

In het College van Kerkrentmeesters is hierover gesproken en is daarom besloten om ook in de Ontmoetingskerk de thermostaat lager te zetten.

Een andere niet onbelangrijke reden is dat vanaf 1 januari a.s. onze energiekosten met ca. 400% gaan stijgen. Dus ook voor onze financiën is het gunstig om minder energie te gebruiken.

Vindt u het a.s. zondag minder warm in de kerk dan is dit de reden en kunt u zo nodig hier rekening mee houden met de kleding die u aantrekt.



### Aan tafel met ZWO

Op zaterdag 19 november a.s. houdt ZWO weer het jaarlijkse maaltijdbuffet voor ons project Ibota. Met de opbrengst van deze avond sturen we waterfilters naar Guinee.

De maaltijd bestaat uit Nederlandse kost, d.w.z. diverse stampotgerechten. En een heerlijk toetje natuurlijk. De kosten zijn 10 euro pp (incl. 1 consumptie). We beginnen om 17.30 uur en gaan om 18.00 uur eten. U kunt zich tot 13 november opgeven via de intekenlijsten voor en achter in de kerk. Ook kunt u zich opgeven bij Ruud Haverkamp, telefoon: 692740, e-mail: [rghaverkamp@kpnmail.nl](mailto:rghaverkamp@kpnmail.nl).



### Bijeenkomst PCOB Heerde/Wapenveld

We nodigen alle senioren uit de gemeente van harte uit voor de PCOB-bijeenkomst op **woensdagmiddag 16 november in het Trefpunt aan de Kanaalstraat te Heerde om 14.30 uur.**

Het thema van deze middag is **ongediertebestrijding**.

De heer G. Verburg van AW Bestrijdingen zal ons het een en ander vertellen over het voorkomen en bestrijden van insecten en kleine zoogdieren die overlast bezorgen in en om huis en bedrijf.

### Koffieochtend

Komende woensdag 16 november staat de koffie weer klaar in de Ontmoetingsruimte van de kerk. Voel u dan vrij om zomaar even binnen te komen, een kop koffie te drinken, een praatje te maken. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom. Neem eens een keer een buurvrouw, buurman of kennis mee!

Indien u wel graag wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de kerk te gaan, laat het dan weten aan Fredie van Holst.

De volgende koffie-ochtend is op 30 november.



### In staat om te vergeven (Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe)



In de serie Avonden met Zin en Kleur die dit seizoen in Epe georganiseerd worden door de Regenboogkerk, de Grote Kerk en de Martinus geloofsgemeenschap, wordt woensdag 16 november de derde avond gehouden. Inloop 19.00 uur. We starten om 19.30 uur. Nabil Sahhar, een Palestijnse christen met een Grieks-orthodoxe achtergrond, zal ons meenemen op zijn indrukwekkende levensreis. Hij is gevluht via Griekenland en Engeland, en tenslotte als een "ontheemde olijfboom" opnieuw geworteld in Den Ham. Hij zal vanuit Palestijns perspectief aangeven: "Wij zijn in staat te vergeven."



In zijn jeugd heeft hij de gespannen verhouding tussen Israël en het Palestijnse volk aan den lijve ondervonden. Toch blijft hij opmerkelijk mild in zijn oordeel. Nabil begeleidt nu leerlingen op het ROC Landstede in Zwolle en is voorzitter van de Stichting Vrede voor Palestina. Hij spant zich al 30 jaar in om de dialoog tussen beide bevolkingsgroepen gaande te houden, zowel ter plekke als in Nederland.

### Dagboekje

Het jaar loopt alweer ten einde. Tijd om nieuwe dagboekjes aan te schaffen.

Zoals u van ons gewend bent willen wij ze voor u bestellen, en dan wel het dagboekje 'Dag in Dag uit'. De prijs van het dagboekje is €7,50, de scheurkalender is €14,99, het dagboekje met grote letter is €10,99

U kunt deze tot 15 november bestellen bij Elly Hendriks tel.nr. 062679684. Als de bestelling geleverd is, wordt deze bij u thuisgebracht.



## Solidariteitsfonds energielasten, geven en ontvangen

Alle huishoudens in Nederland ontvangen in de maanden november en december 190,- euro als tegemoetkoming voor de hoge energierekening!

Dit is één van de maatregelen die de overheid heeft getroffen vanwege de stijgende energiekosten. Arm of rijk, hoge energielasten of juist niet, iedereen krijgt hetzelfde bedrag.

Misschien heeft u dit bedrag helemaal niet nodig of vindt u dat u er eigenlijk geen recht op heeft en voelt het niet goed dit te ontvangen.

Als Diaconie bieden wij u de gelegenheid het bedrag te schenken aan ons "Solidariteitsfonds energielasten".

U kunt het bedrag gedeeltelijk of in zijn geheel aan ons overmaken. Wij zorgen er dan voor dat het terecht komt bij de huishoudens die het juist heel hard nodig hebben.

Anderzijds nodigen we u, die het hard nodig heeft, uit zich te melden voor dit solidariteitsinitiatief. Weet dat er mensen zijn die solidair zijn en met u willen delen. U heeft misschien een te hoge eindafrekening van de energie, of een veel te hoge maandbijdrage of het lukt gewoon niet meer om met alle stijgende kosten rond te komen.

Kent u iemand anders die zichzelf niet zal melden, laat het ons weten. Dat hoeft niet persé iemand van onze eigen gemeente te zijn. We horen het graag!

### Wanneer u wilt geven:

Uw bijdrage kan worden gestort op rekening NL54 RABO 0326539301 van de Diaconie Ontmoetingskerk Heerde, met vermelding "Solidariteitsfonds energielasten".

### Wanneer u wilt ontvangen:

Aanmelding kan telefonisch bij de voorzitter van de Diaconie 06-55846632.

**Behandeling van uw aanmelding ligt bij de voorzitter van de Diaconie. Uiteraard wordt er strikt vertrouwelijk met uw melding omgegaan.**

Indien het geld niet besteed wordt aan verzoeken voor de financiële bijdragen, zal de diaconie het geld overmaken aan de Voedselbank.

Wij vertrouwen op uw solidariteit en zien uit naar de reacties.

*"Diaconaat - activiteiten en levensstijl".*

*Diaconaat is doen. Het is echter meer: diaconaat is vooral een manier van leven! Navolging van Christus is niet te beperken tot het verrichten van activiteiten. Een diaconale levensstijl komt tot uiting in een houding van bewogenheid, van echte interesse in de naaste, een houding van solidariteit waarin we niet boven, maar naast de ander gaan staan om hem of haar tot recht te laten komen. Als we aangeraakt zijn door de liefde van God tot ons, kunnen we niet anders dan die liefde doorgeven aan de mensen om ons heen. "Liefde brengt ons in beweging."*

Namens College van Diakenen,  
Bart Heres, voorzitter





### **Geweldige opbrengst oogstdienst**

Beste mensen, allemaal heel hartelijk dank voor jullie geweldige bijdrage aan de Oogstdienst van afgelopen zondag. Het was weer hartverwarmend zoveel artikelen er voor de Voedselbank zijn gebracht, zowel in de kerk als bij ons thuis en zowel in natura als in geld. Nogmaals hartelijk dank namens de Diaconie, Lidie, Elly en Peter

### **Zondag Voleinding 20 november**

Volgende week zondag herdenken we de gemeenteleden die dit jaar zijn overleden. Het koffie drinken na de kerkdienst is in de Ontmoetingsruimte alleen voor de familieleden van de mensen die we herdenken. Voor de overige gemeenteleden zal er in het Jeugdpoint koffie klaar staan. Dit in tegenstelling tot wat in het Ontmoetingsblad staat. Er is dan geen koffie vóór de dienst.

### **Inleveren kopij voor de nieuwsbrief**

Graag kopij voor de nieuwsbrief sturen naar: [kerkbrief@okheerde.nl](mailto:kerkbrief@okheerde.nl) Voor donderdag 18.00 uur.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: [pastor@okheerde.nl](mailto:pastor@okheerde.nl).

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: [predikant@okheerde.nl](mailto:predikant@okheerde.nl).

Elly Douwes, scriba, [e\\_m\\_douwes@hotmail.com](mailto:e_m_douwes@hotmail.com)

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, [fredievanholst@live.nl](mailto:fredievanholst@live.nl), tel. 0639023704