



Protestantse
Gemeente
Ontmoetingskerk
Heerde

NIEUWSBRIEF 122

8 juli 2022

VAKANTIE

Het **woord vakantie** is afgeleid van het Latijnse *vacantia*, (Latijns werkwoord *vacare*) dat staat voor *vrij zijn van verplichtingen: vrije tijd*. Omstreeks 1850 kreeg **vakantie** de huidige betekenis.

Toen onze voorouders het woord *vakantie* in de 15e eeuw leenden uit het Latijn, was er nog geen vrije tijd. Aanvankelijk was vakantie dan ook niet het gewone woord voor les- of werkvrije periodes, maar een vakterm voor een periode zonder rechtszittingen. In die betekenis stamt vakantie van het Latijnse woord *vacantio* ('vrijstelling').

Pas in de 16e eeuw ging vakantie 'verlof' betekenen, vooral 'verlof van school' of 'verlof rond een feestdag'.

Het is VAKANTIE! De jongeren hebben deze week hun rapport gekregen. Even geen school, geen huiswerk. Op het werk ga je dingen afronden. Het is nu tijd om te gaan ontspannen. Even wat anders doen dan normaal. Geen vergaderingen, de telefoon even laten voor wat het is, maar gewoon vakantie vieren. Dat kan zijn in eigen land, zoals wij gaan doen, of naar het buitenland. Wandelen, fietsen, luieren, mensen bezoeken of bezoek ontvangen. Kortere of langer weg zijn uit je dagelijkse omgeving, vrij van de dagelijkse verplichtingen, werk, beslommeringen, het kan heerlijk zijn. Even weg van de eventuele sores, weg van vastgeroeste patronen: in een andere omgeving kun je weer tot jezelf komen, weer even vanuit een ander perspectief bekijken wat je belangrijk vindt.



Soms denk ik dat het geloof ook een soort vakantie nodig heeft. Niet in de zin van: "Nu doe ik er niets meer aan". Maar wel in de zin van: "Wat is er nog meer te koop, hoe geloven anderen? Wat betekent het als ik mijn eigen geloofswaarheden eens relatieveer? Blijft er dan nog wat over of raak ik dan alles kwijt? Wat vind ik belangrijk in het geloof?"



Als je op vakantie bent heb je, letterlijk, de gelegenheid om eens iets anders te zien, bijvoorbeeld een andere kerk te bezoeken. Of je hebt de mogelijkheid kennis te nemen van de religieuze gewoontes van een ander volk of land. Dat kan je eigen geloof relativieren, maar eveneens ook verdiepen. Dat is de vrijheid waar je als gelovige in mag staan. Je gaat mooie kathedralen bekijken en een kaarsje voor iemand aansteken. Als je geluk hebt is er ook een organist die op het orgel speelt. Wat kan dat heerlijk zijn, je komt dan echt tot rust.

Niet iedereen is het gegeven met vakantie te kunnen gaan door fysieke of financiële beperkingen. Ook wat dat betreft is het helaas niet eerlijk verdeeld in de wereld en onder ons. Er zijn ook mensen die helemaal niet met vakantie willen gaan, maar het allerliefste thuis zijn en blijven en daar vakantie vieren.

Laat eens wat van je horen!

We maken tijdens de vakantie veel foto's. Misschien is het leuk om een mooie foto of belevenis te delen met elkaar. Of gewoon een groet vanuit..... Deze plaats ik dan in de nieuwsbrief. U kunt de groet, de foto of wat dan ook sturen naar: fredievanholst@live.nl.

Hopelijk voor ieder een tijd van *vacare*, van ontspanning en open en aandachtig zijn, op vakantie of gewoon thuis.

Fredie van Holst-Frölich

Orde van dienst 10 juli 2022, Ontmoetingskerk, Heerde

Voorganger: Erwin Verboom, Heerde

Thema: "Alles is Liefde"

(Vierde zondag van de zomer)

VOORBEREIDING

Welkom en Mededelingen

Moment van Stilte

Intochtslied Lied 146c – Alles wat adem heeft love de Here, vers 1, 3, 5, en 7

Votum & Groet

Klein Gloria Lied 195 - Ere zij de Vader en de Zoon (staande)

Gebed om ontferming Tijdens het gebed om ontferming zingen wij na de woorden:

Zo bidden wij..... (lied 256)

Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God

blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.

Groot Gloria Lied 871 – Jezus zal heersen waar de zon, vers 1, 2, 3 en 4

RONDOM HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Voor de kinderen de kinderen gaan naar de kindernevendienst en nemen het licht mee

Eerste lezing Deuteronomium 30: 9 - 14 (NBV21)

Zingen: Lied 885 - Groot is uw trouw, o Heer, vers 1 en 2

Tweede lezing Lucas 10: 25-37 (NBV21)

Zingen: Lied 321 – Niet als een storm, als een vloed vers 1, 2, 3, 6 en 7

Overdenking "Alles is Liefde"

Zingen na de overdenking - Opwekkingsliederen, lied 40: "Zoek eerst het koninkrijk..

1. Zoek eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, hallelujah.

3. Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, hallelujah.

Hallelujah, hallelujah,
hallelujah, hallelu, hallelujah. (2x)

2. Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, hallelujah.

Lied voor en met de kinderen Barmhartige Samaritaan, Help, Help

Gedachtenis mevrouw Imke (Emmy) Bruinsma-Land

- De kaars wordt ontstoken
- Gedachtenis
- Moment stilte
- Zingen: Ubi caritas lied 568a

COLLECTE EN GEBEDEN

Dank- en voorbede

Dankgebed

Voorbede

Stil gebed

Zingen:

Onze vader (melodie I'm Sailing)

1. Onze Vader, onze Vader,
ging Uw naam maar in het rond,
als een lopend vuur van liefde,
morgenlicht en warmtebron.

3. Laat niet af van deze wereld,
geef het brood van alledag,
dat wij delen met elkander,
zonder baat of winstbejag.

2. Werd Uw rijk van recht en vrede,
door de mensen, maar aanvaard,
dan werd zelfs de wreedste natie,
tot een hemel hier op aard.

4. Wees genadig en vergevend,
zoals wij dat willen zijn,
maar vernietig al wat kwaad is,
onze Vader, maak ons vrij.

5. Want door wie bestaat de aarde,
en de hoop op haar behoud,
door wie anders, onze Vader,
door wie anders dan door U,

door wie anders dan door U.

Collecte 1. Stichting Leergeld 2. War Child

Slotlied: Lichtcredo, Wij geloven in het leven, vers 1, 2, 3 en 4 (melodie lied 103 c)

1. Wij geloven in het leven,
uit de duisternis ontwaakt.
Wij geloven in de adem
die ons wakker heeft gemaakt.
Ja, wij durven te geloven
in het licht dat mensen raakt.

2. Wij geloven in de woorden,
ons door Jezus voorgedaan.
Wij geloven in zijn voorbeeld
dat nog mensen op doet staan.
Ja, wij durven te geloven
in het licht, ons voorgedaan.

3. Wij geloven in de liefde
die verdeeldheid overwint.
Wij geloven in de hemel
die op aarde dan begint.
Ja, wij durven te geloven
in het licht dat ons verbindt.

4. Wij geloven in een toekomst,
die op vrede is gericht.
Wij geloven in de zoektocht
naar dat stralend vergezicht.
Ja, wij durven te geloven
in het niet te doven licht.

Zegen

Organist: Henk van der Maten
Ouderling: Gerard Doggen
Diaken: Chris Burger
Lector: Annemieke van de Weerdhof

Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut
Media: Erik Mateman
Koster: Daan de Jonge

Collecte Zondag 10 juli

1^e collecte: **Stichting Leergeld**



Stichting Leergeld Noord Veluwe is aangesloten bij Leergeld Nederland, een landelijke organisatie van lokale stichtingen.

Leergeld verleent plaatselijk steun aan schoolgaande kinderen die ten gevolge van een laag inkomen van ouders of verzorgers onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.

Kinderen weer laten meedoen!

Kinderen gaan mee op schoolreis, gaan sporten of krijgen muziekles. Ook kunnen we vaak een (tweedehands) fiets of computer regelen als een kind die niet heeft. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooiën, ontwikkelen en meetellen.

Wie helpen we?

Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien. Zij dreigen sociaal geïsoleerd te raken omdat de kosten van een schoolreisje of het lidmaatschap van een sportvereniging onoverkomelijke financiële hindernissen zijn.

Wat voor hulp kan aangevraagd worden?

Leergeld wil kinderen, naar eigen keuze, mee laten doen op vier verschillende gebieden: Onderwijs, Sport, Cultuur en Welzijn.

2^e collecte Doel van de Maand: **War Child**



Wij zijn de kleintjes, die durven te dromen.

War Child droomt dat ieder kind in vrede kan leven.

Wij geloven dat kinderen niet thuishoren in oorlog. Nooit.

En we zijn eigenwijs genoeg te geloven dat dromen uit kunnen komen.

We weten dat oorlog groter is dan wij.

Maar oorlog hoeft jou of de generaties na jou niet voor het leven te tekenen.

Wij dromen dat War Child niet meer nodig zal zijn.

Maar zolang er oorlog is, blijft War Child kinderen helpen.

Er is de mogelijkheid om uw gift over te maken via de scipio-app of op rekening NL54RABO **0326539301** t.n.v. Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde o.v.v. "doel van de collecte".

Bloemen

De bloemen van zondag 10 juli worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. A.A. van der Heide-van der Horst.

Uit de gemeente

Mevr. Imke (Emmy) Bruinsma-Land is 30 juni in de leeftijd van 82 jaar overleden. De afscheidsdienst in de Ontmoetingskerk en begrafenis op begraafplaats Engelmanskamp vonden plaats op donderdag 7 juli. Tijdens de morgendienst van zondag 10 juli zal de gedachtenis in het midden van de gemeente plaats vinden.

Wandeling

Afgelopen dinsdagavond gaf een groepje gemeenteleden gehoor aan de oproep van pastor Lida Brugmans. Zij nodigde ons in de vorige nieuwsbrief uit om deel te nemen aan een wandeling met de titel:

Bezinnen onder de bomen.

We kregen kort na de start een tekst uit psalm 91:

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat, hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen.

Om over na te denken tijdens het wandelen en onze gedachten hierover te delen.

Ander gesprekspunt b.v. Heb jij wel eens ervaren dat engelen over ons waken?

Het woord engelen speelde een belangrijke rol in het onderlinge contact. Een mooie wandeling en waardevolle gesprekken.

Een deelnemer

Koffieochtenden

Komende woensdag 13 juli staat de koffie weer klaar in de Ontmoetingsruimte van de kerk. Voel u dan vrij om zomaar even binnen te komen, een kop koffie te drinken, een praatje te maken. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom.

Indien u wel graag wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de kerk te gaan, laat het dan weten bij Fredie van Holst. De volgende koffieochtend is op 27 juli.



Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 694216 of 063902370