



Protestantse
Gemeente
Ontmoetingskerk
Heerde

NIEUWSBRIEF 110

14 april 2022

Alles komt goed?!

Het is nu de Stille Week en Pasen staat voor de deur. Net als in andere jaren zijn er diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen. In de nieuwsbrief van vorige week heeft u hier al over kunnen lezen.



'Alles komt goed!'. Het thema van de veertigdagentijd-kalender. Dat kan gemakkelijk klinken, en voor veel mensen op deze wereld is het misschien moeilijk te geloven, als we luisteren en kijken naar het nieuws. De oorlog, de vluchtelingen, de droogte in de hoorn van Afrika. Tegelijk kunnen de woorden van dit thema ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. We mogen in de **Paaswake/Paasmorgen** een nieuw begin ervaren. Vinden we nieuwe grond onder onze voeten om het leven weer te durven omarmen. Met de opstanding van Jezus als voorbeeld en bewijs.

De Cantorij heeft het lied 'Om de Toekomst' van Huub Oosterhuis regelmatig in een dienst gezongen:

*God weet komt het goed, een rechtvaardige wereld
waar niet de dood heerst.*

*Misschien nog op deze onschatbare aarde
eeuwen van schoonheid,
onder open hemel wijd landschap
lichtrivieren verte in blauw
rotsen eikenwouden valleien
steden in tuinen.
En stilte groter dan taal.
En liefde sterk als de dood.*

*God weet **het komt goed**, een rechtvaardige wereld
waar niet de dood heerst.*



Wilma Veen

Wij wensen u goede dagen toe!

Orde van dienst Witte Donderdag 14 april 2022, Ontmoetingskerk 19.30 uur

Voorganger: ds. Hans Bouma

Welkom

Gedicht, *Een volmaakte*

Zingen: Lied (Psalm) 121: 1, 2 – Ik sla mijn ogen op en zie

Stil gebed

Woord van verwachting en vredegroet

Inleiding

Gebed

Schriftlezing: Johannes 11: 1 t/m 16

Zingen: Lied 653: 1, 4, 7 – U kennen, uit en tot U leven

Het verhaal van Lazarus: *Op het leven!*

Zingen: Lied 612 – Wij komen als geroepen

Gebed

Gedicht: *Het innigste*

Muzikaal intermezzo

Gedicht: *Zoals hij ons leert*

Viering met brood en wijn

Zingen: Lied (Psalm) 121: 3 – De Heer brengt al uw heil tot stand

Gebed: *Onze Vader*

Zingen: Lied (Psalm) 121: 4 – De Heer zal u steeds gadeslaan

Gedicht: *Licht in onze ogen*

Zegen

Orgel/piano: Daan Dekker

Koster: Gijsbert Pap

Ouderling: Mart Meeske

Media: Ben van Damme

Diaken: Elly Hendriks

Collecte zondag 14 april Witte donderdag

Eén collecte: **Stille hulp**



Wij als diaconie geven stille hulp aan mensen in financiële nood, heel dichtbij. De diaconie van de Ontmoetingskerk is voor 100% afhankelijk voor deze hulp van uw bijdrage in de collecte of uw giften. Een bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd.

Orde van dienst Goede Vrijdag 15 april 2022, Ontmoetingskerk 19.30 uur

Voorganger Lida Brugmans

Lector 1: stem van Jezus door: Martijn Stijf

Lector 2: Mariska van de Berg

Lector 3: Lida Brugmans

In stilte zoeken we een plaats in de kerkzaal

Bezinning: **Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen**

Welkom en bemoediging

V. Eeuwige wees ons genadig

Allen: Op u hopen wij

V. Wees onze sterkte iedere dag

Allen: Ook onze hulp in tijden van nood

V. Wie woont in de hoede van de allerhoogste God
Overnacht in de schaduw van de almachtige
Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen,
Hij is een schild een muur om je heen. (psalm 91)

Inleiding

Zingen: lied 562: 1, 2, 3 - Ik wil mij gaan vertroosten
lied 561: 1, 4, 5 - O liefde die verborgen zijt
lied 578: 1, 3, 4, 6 - O kostbaar kruis, o wonder Gods

Gebed

Zingen: lied 247 1, 3, 4 - Blijf mij nabij
Lezingen uit Johannes 18 en 19 afgewisseld met lied 587 en stille momenten
Johannes 18: 1 - 11 Zingen: Lied 587: 1
Johannes 18: 12 - 27 Zingen: Lied 587: 2
Statie 1
Johannes 18: 28 - 40 Zingen: Lied 587: 3
Statie 1
Johannes 19: 1 - 16a Zingen: Lied 587: 4
Statie 2
Johannes 19: 16b - 22
Statie 12
Johannes 23 - 30 Zingen: Lied 587: 5
Johannes 19: 31 - 37

Doven van de paaskaars

We worden stil
Zingen: Lied 587: 6

Statie 13
Johannes 19: 38

Orgel: God so loved the world (uit 'The Crucifixion') J. Stainer
Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Joh. 3:16

Gebod: Onze Vader

Stille momenten

De lichten doven. De Paaskaars wordt de kerk uitgedragen

Woorden van hoop

We verlaten in stilte de kerk

Organist:	Henk van der Maten	Koster: Peter Bakker
Ouderling:	Fredie van Holst	Media: Hanneke Gerritsen
Diaken:	Chris Burger	

Orde van dienst Paaswake 16 april 2022, Ontmoetingskerk 22.00 uur

We komen de kerkzaal binnen en spreken niet met elkaar.
In stilte brengen we onze ziel tot rust.

Muziek

Welkom en groet

Drempelgebed

WACHTEN IN HET DUISTER

Zingen: Lied 62 b Mijn ziel verstillt in rust en vrede bij God:
Van Hem alleen mijn heil.
Ja, bij de Heer verstillt mijn ziel in vrede,
keert zich stil tot Hem.

Lezing NBV: Johannes 19: 38 - 42

Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea, die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was, aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen.
Pilatus gaf toestemming en Josef nam het lichaam mee.

Nikodemus, die destijds 's nachts naar Jezus toe gegaan was, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd litera. Ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis.

Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.

We worden stil

Overweging

Zingen: Lied 256 - Blijf met u genade bij ons, Heer, onze God

INTOCHT VAN HET LICHT

We wachten in stilte

De paaskaars wordt binnengedragen

Zingen: Lied - Jezus u bent het licht in ons leven (Taizé)

Wisselen van het antependium

DOOPGEDACHTENIS

Lezing Romeinen BGT: 6: 3 - 6, 11

3-4Jullie weten wat de doop betekent. De doop laat zien dat we bij Jezus Christus horen. Door onze doop zijn we eigenlijk samen met hem gestorven en begraven. En door onze doop leven wij nu als nieuwe mensen. Want Christus leeft! Onze machtige Vader heeft hem laten opstaan uit de dood.

5Dus eigenlijk zijn we gestorven, net als Christus. Maar dan zullen we ook opstaan en eeuwig leven, net als Christus. 6Dit is zeker: ons oude ik is samen met Christus aan het kruis gestorven. Alleen zo kon er een eind komen aan ons zondige bestaan.

Zo is het ook met ons. Ons oude ik is gestorven, dus de zonde heeft geen macht meer over ons. Wij leven tot eer van God, want we horen bij Jezus Christus.

Het doopwater wordt binnengebracht en uitgegoten in de doopvont

Zingen: geloofsbelijdenis LB 344 - Wij geloven één voor één

Wij trekken langs de doopvont, raken het water aan

Zingen 351: 1, 2, 3 - In U zijn wij begrepen

Gebed

ZINGEND NAAR DE NIEUWE MORGEN

Lied 600 – Licht, ontloken aan het donker

We geven het licht aan elkaar door

Zegen

Zingend de nacht in: Licht dat terugkomt (T. Marijke de Bruijne M. Anneke van der Heide)

Licht dat terugkomt

Hoop die niet sterven wil

Vrede die bij ons blijft

Pianist: Daan Dekker

Fluitist: Murielle Stijf

Ouderling: Mart Meeske

Koster: Daan de Jonge

Diaken: Peter Hendriks

Media: Bart Heres

Orde van dienst Pasen 17 april 2022, Ontmoetingskerk 09.30 uur

Voorganger: Pastor Lida Brugmans

Thema: Ik heb de Heer gezien

Deze dienst is voorbereid in samenwerking met Theo van der Wal (organist) en Annemiek van de Weerdhof (werkgroep vieren).

Bij het begin van de dienst orgel en trompet: ELB 122 - Daar juicht een toon

Welkom en mededelingen: ouderling van dienst

Moment van stilte

Intochtslied: LB 216: 1, 2, 3 - Dit is een morgen als ooit de eerste

Votum en Groet

Zingen: Lied: 705: 1, 2, 3, 4 - Ere zij aan God, de vader

Gebed

Glorialied: 624: 1, 2, 3 - Christus, onze Heer, verrees

Woord om van te leven: Colossenzen 3: 1 - 4

Kindermoment: Projectlied

Gebed bij de opening van het woord

1e lezing: Johannes 20: 1 - 10

Zingen: Lied 619: 4

2e lezing Johannes 20: 11 - 18

Woorden bij het woord

Zingen: Lied 642: 1, 2, 4, 5, 7, 8 - Ik zeg het allen, dat Hij leeft

Aandacht voor Oekraïne door Annemiek van de Weerdhof

Zingen voor kinderen uit Oekraïne: Wij Staan Hier Sterk (melodie, We are the world)

Er was een tijd
Dat het hier mooi en vredig was.
Dit continent
Een plek van vrede en rust
Ik kan alles zeggen.
Mijn eigen mening telt
Maar opeens, klinkt ver weg het geweld

Doe niet alsof
het wel vanzelf weer overgaat
Mensen vluchten weg van huis en haard
Er is angst en er is vrees
In de kranten die ik lees
Ik reik mijn hand, naar dat rusteloze land

Wij staan hier sterk
Wij staan voor vrede
Wij staan voor hoop, geloof en liefde
Laten we dat delen
Al wat goed is overwint
Dat is waar wij voor gaan
Wij helpen Oekraïne door hier
met elkaar te staan

Waar jullie ook zijn
We delen mee in jullie pijn
Er komt een dag
Dan is dit weer voorbij
En wij uiten ons protest
Tegen de oorlog en de rest Samen 1,
zo zijn we nooit alleen.

Wij staan hier sterk
Wij staan voor vrede
Wij staan voor hoop, geloof en liefde
Laten we dat delen
Al wat goed is overwint
Dat is waar wij voor gaan
Wij helpen Oekraïne door hier
met elkaar te staan

Ми сильні
Діти з Нідерландів співають для дітей з України

Був час Коли тут було красиво і спокійно.
Цей континент Був місцем миру і спокою.
Я можу говорити що завгодно,
Моя власна думка має значення
Але незважаючи на це я чую звуки насильства
здалека.

Не намагайся думати що
воно пройде само по собі.
Люди тікають від дому та вогнища,
Я бачу страх і жах
У газетах що читав.
Я простягаю руку, до цього неспокійного краю.

Ми стоїмо тут сильні
Ми виступаємо за мир
Ми виступаємо за надію, віру та любов
Давайте поділимося цим
Добро завжди перемагає
Ми всі йдемо до цього,
Ми допомагаємо Україні, стаючи тут разом.

Бо де б ви не були
Ми розділяємо вашу біль.
Прийде день
Коли це закінчиться.
І ми висловлюємо свій протест
Проти війни та жорстокості
Разом ми одне ціле, тому ми ніколи не самотні.

Ми стоїмо тут сильні
Ми виступаємо за мир
Ми виступаємо за надію, віру та любов
Давайте поділимося цим
Добро завжди перемагає
Ми всі йдемо до цього,
Ми допомагаємо Україні, стаючи тут разом.

Gebeden en voorbeden afgewisseld met lied 939 :1, 2, 3 - Op u alleen, mijn licht, mijn kracht

Samen bidden: 'Onze vader'

Aandacht voor de collecte

Slotlied: LB 634: 1, 2 - U zij de glorie

Zegen

Gezongen Amen

Orgelmuziek

Organist:	Theo van der Wal	Saxofoon:	Elise van der Wal
Ouderling:	Alfred van Olst	Trompet:	Jan van der Maten
Diaken:	Bart Heres	Media:	Bart Heres
Kindernevendienst:	Jolanda Heirbaut	Tienerdienst:	Yvonne van der Veer

Collecte Zondag 17 april

1e collecte: **Kansen voor jongeren in achterstandswijken**



In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontnemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma's te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen.

2^e collecte: **Kerk**

Er is de mogelijkheid om uw gift over te maken via de scipio-app of op rekening NL54RABO 0326539301 t.n.v. Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde o.v.v. "doel van de collecte".

Symboliek 40-dagentijd. Thema: Van woestijn tot paastuin

In deze schikking hebben we Jezus gevolgd in:

- De verzoeking in de woestijn
- De verheerlijking op de berg
- Het gesprek met de Samaritaanse vrouw
- De genezing van de blindgeborene
- De opwekking van Lazarus
- De intocht in Jeruzalem

Zondag is het Pasen; we zijn dan in de paastuin. Waarom een tuin?

In een paradijstuin, is de dood doorbroken en jubelen trompetnarcissen van leven. De sluitsteen van de dood is onwrikbaar weggehaald. De ruimte van het graf biedt zicht op leven in bloei.

Richtlijnen voor het bijwonen van een kerkdienst

Alle regels zoals het RIVM voorschrijft, zijn ook van toepassing bij ons in de kerk. Als u of iemand binnen het gezin of huishouden koorts en/of verkoudheidsklachten heeft, moet u thuisblijven.

Tijdens de kerkdienst blijven de deuren naar de Ontmoetingsruimte open, dit i.v.m. de ventilatie.

Bloemen

Met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk worden de bloemen van Witte Donderdag (14 april) gebracht naar dhr. Z. Stoel en de bloemen van Pasen (17 april) naar mevr. W. Jansen.

Uit de gemeente

Mevr. H. de Jong-Tuinman is opgenomen in het Centrum voor ouderenpsychiatrie, Afdeling 1, Postbus 1000, 3850 BA Ermelo.

Mevr. J.C. van de Bovenkamp-Scherpbier verblijft tijdelijk in Hanzeheerd, Brinkhoven (logeerkamer), Brinkhoven 1, 8181 DB Heerde.

De veertien staties van de Kruisweg

Tijdens de 40 dagen hangen in de kerkzaal 14 afdrukken van de staties gemaakt door de Nederlandse schilder Jan Toorop.

Het lichaam van Jezus wordt van het kruis genomen (13)



Vol tederheid en liefde wordt het dode lichaam van het kruis genomen. Jozef van Arimathea geeft de gestorven Heer aan Maria terug. Het bleke en stijve lichaam glijdt neer in de schoot van zijn moeder. Maria legt liefdevol haar hand op het lichaam van Jezus. Haar gelaat is vol passie. Maria Magdalena kan het niet aanzien. Het verdriet wordt haar teveel. Johannes blijft naar zijn Heer kijken. Nu het nog kan.

Wanneer iemand gestorven is, mogen we hem of haar voor de laatste keer met liefde en tederheid omringen. Het is een diep en ontroerend moment. We maken onze lieve doden mooi. Zijn of haar blik laat een niet uit te wissen indruk achter in ons hart en geheugen. We hopen op eeuwige vrede op het gezicht te zien. Zo geven de dode en de levende elkaar rust en vrede.

Jezus wordt in zijn graf gelegd (14)



In een witte lijkwade gewikkeld wordt Jezus in het graf gelegd. Jozef van Arimathea houdt het hoofd van zijn Heer tegen zijn hart gedrukt. Johannes raakt hem nog een keer teder aan. Maria Magdalena kijkt naar zijn doorboorde handen en wil deze strelen. Het is niet normaal dat een ouder zijn kind overleeft. De Heer straalt de eeuwige rust en vrede uit. Het wordt stil, de stilte van de dood. Een afwachterende stilte.

We willen vaak iets tot voltooiing brengen en afronden. Tot het laatste moment willen we onze dode nabij zijn. De weg naar de begraafplaats of crematorium betekent het definitieve einde. Het worden rustplaatsen. Ze herinneren ons aan al die mensen die ons in geloof zijn voorgegaan. Op deze plaatsen kunnen we ons op een bijzondere wijze met hen verbonden weten. Ze lijken onze laatste halteplaats te zijn.

Spaardoosje – Vastenactie

Zaterdag is de laatste dag van de veertigdagentijd. Op Paaszondag of de zondag daarna kunt u het spaardoosje inleveren in de kerk of u kunt het geld storten op Scipio. De opbrengst is voor de opvang van jongeren in Beiroet, Libanon. Hartelijk dank, fijn dat u meegedaan hebt.

Paasontbijt 2022 zondag 17 april om 08.30 uur

U kunt zich tot zaterdagmorgen nog opgeven. In de hal vindt u het inschrijfformulier op het bekende plekje. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij Mart Meeske, telefoonnummer: 0578 - 69 47 63.

Paasjubel

Dit jaar organiseert het IPH (Interkerkelijk Platform Heerde) weer een Paasjubel op het dorpsplein van 08.15 uur – 09.00 uur. Ook bij slecht weer gaat de Paasjubel gewoon door.

Koffie-ochtend

Komende **woensdag 20 april** staat de koffie weer klaar in de Ontmoetingsruimte van de kerk. Voel u dan vrij om zomaar even binnen te komen, een kop koffie te drinken, een praatje te maken. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom.

Indien u wel graag wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de kerk te gaan, laat het dan weten bij Fredie van Holst.

De volgende koffie ochtend is op 4 mei.



Eetcafé

De tafels staan vrijdag 22 april vanaf 11.30 uur weer voor u klaar in de Ontmoetingsruimte. Deze keer worden het stampotten. Natuurlijk zorgen we ook weer voor een verrassingselement in de maaltijd ☺. De kosten bedragen € 6,-. Nieuwe gasten kunnen zich nu nog aanmelden bij Adry Bregman. Kunt u als vaste gast een keer niet, dan graag afmelden. Het liefst via de mail: a.bregman@kpnmail.nl, maar het mag ook telefonisch: 06-11248842. Helaas heb ik nog geen reacties mogen ontvangen voor het overnemen van de organisatie van het eetcafé. Wie o wie??

Staat 27 Mei ook gereserveerd in uw agenda voor het eetcafé?

Adry Bregman



Bijeenkomst PCOB Heerde/Wapenveld

We nodigen alle senioren uit onze gemeente van harte uit tot het bijwonen van de bijeenkomst van de PCOB in **het Trefpunt aan de Kanaalstraat te Heerde op woensdag 20 april om 14.30 uur.**

Deze middag hebben we ds. Mark Boersma uitgenodigd om ons iets te vertellen over zijn ervaringen als geestelijk verzorger bij defensie. Een actueel onderwerp nu de oorlog in Oekraïne zo dichtbij gekomen is en we elke avond de afschuwelijke beelden te zien krijgen!

Gelukkig zijn de verhalen die hij meeneemt niet alleen kommer en kwel!

U bent hartelijk welkom en de toegang is gratis.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 694216 of 063902370