



Protestantse
Gemeente
Ontmoetingskerk
Heerde

NIEUWSBRIEF 115

20 mei 2022

Gemengde gevoelens

Wat mij draagt

Ik zocht naar een plaatje van de behoefte-piramide van Maslow. U kent het misschien wel, het hoort bij de door de Joods-Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow ontwikkelde theorie van de toenemende behoefte.

Heel in het kort: elk mens heeft allereerst behoefte aan eten, drinken, kleren en seks. Daarbovenop heeft elk mens ook behoefte aan veiligheid. Als daaraan voldaan is, ontstaat de behoefte om ergens bij te horen: familie, vrienden, liefde. Vervolgens komt de behoefte aan erkenning, waardering, zelfrespect. Nog hoger is de behoefte aan zelfontplooiing, doen wat je 'roeping' is.

Al deze behoeften vormen een soort piramide: de basis is breed, die geldt voor iedereen. Naarmate je hoger komt, krijgen minder mensen ook die behoeftes vervuld.



Heel komisch: op zoek naar het plaatje trof ik een 'piramide van Maslow' aan waar nog een laag onder getekend was: WIFI! Dat is vandaag de dag kennelijk voor veel mensen een nog veel fundamentele behoefte dan eten, drinken of slapen: 'Als ik geen WIFI heb, ga ik dood!'

Alle gekheid op een stokje, als ook aan de behoefte aan zelfontplooiing voldaan is, komt er ruimte vrij voor een soort toegift: spirituele of transcendentale behoeftes. Die worden ook wel aangeduid als 'topervaringen'. Ik hou zelf van de term 'dragende ervaringen'. Dat woord geeft aan, dat het iets is wat jouw eigen persoon overstijgt. Iets wat groter is dan jouw 'ik'. Iets wat je ontvangt, van de

'overzij' a.h.w.

Het hoeft daarbij helemaal niet om iets religieus te gaan, al kan dat wel heel goed.

Top-ervaringen, dat zijn die spaarzame momenten waarop je jezelf even helemaal vergeet. Bijvoorbeeld als je twee merels op een voorjaarsavond een concert hoort geven in je achtertuin, of als je aan het strand staat en de zon ziet ondergaan in een vuur van roze-rode-paarse-oranje kleuren, of als je bij een concert van Fleetwood Mac of van de Mattheüs Passie door de muziek wordt meegenomen.

Als ik het u zou vragen, zou u allemaal totaal verschillende verhalen vertellen natuurlijk. Misschien zou iemand de geboorte van haar/zijn kind noemen, of juist recht daartegenover het overlijden van iemand die dicht bij je was. Unieke ervaringen die je doen zeggen: 'Er is méér dan ik-alleen. God, o God, dank U wel dat ik bestaan mag, dat ik een dééltje mag zijn van dat grote geheel dat leven heet.'

Ik zei al: ik denk niet dat je dit soort ervaringen kan organiseren (al zijn er drugsgebruikers die het tegendeel beweren). Je kan (alweer: denk ik) jezelf er wel voor open stellen, op voorbereiden. Bijvoorbeeld door wat meer stil te zijn. Door niet je héle dag vol te gooien met activiteiten. Door je WIFI eens even uit te zetten. Door aandacht te hebben voor het leven zelf, dat zich voor je ogen afspeelt.

Jezus zegt: „Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?“

Gerrit Heuver

**Orde van dienst 22 mei 2022, Ontmoetingskerk
Voorganger: ds. Richard Vervoorn, Heerde**

VOORBEREIDING

Welkom en Mededelingen

Moment van Stilte

Intochtslied: LB 216 - 'Dit is een morgen als ooit de eerste'

Votum en Groet

Zingen: Psalm 66: 1 + 6 + 7 'Breek, aarde, uit in jubelzangen'

Gebed van toenadering

Zingen: LB 283: 1 + 4 + 5 'In de veelheid van geluiden'

RANDOM HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Voor de kinderen: de kinderen gaan naar de kindernevendienst en nemen het licht mee

Eerste lezing: Joël 2, 21 - 27 (NBV21)

Zingen: LB 678: 1 + 4 + 9 'Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde'

Tweede lezing: Johannes 14, 23 - 39 (NBV21)

Zingen: LB 671: 2 + 3 'Geef, kostbaar licht, ons uw helderheid'

Verkondiging 'Een vrede die de wereld niet kent'

Zingen: LB 675: 1 + 2 'Geest van hierboven'

De kinderen komen terug van de Kindernevendienst

Lied voor en met de kinderen: opgave leiding Kindernevendienst

Gedachtenis: mevr. Dicky Hilarius-Penninga

- De kaars wordt ontstoken
- Gedachtenis
- Moment stilte...
- We zingen lied 753: couplet 1, 2, 4 en 5 (Er is een land van louter licht)

COLLECTE EN GEBEDEN

Dank- en voorbede eindigend met "Onze Vader" in de NBV21

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid. Amen.

Aandacht voor de Collecte

Zegen door het elkaar toezingen van het Taizélied EL 76 'Mijn vrede laat Ik u' viermaal:

1. Voorganger zingt het de gemeente toe
2. Vrouwen zingen het de mannen toe
3. Mannen zingen het de vrouwen toe
4. Wij allen zingen het elkaar toe

We verlaten de kerk met het zingen van LB 425 'Vervuld van uw zegen'

Organist:	Daan Dekker	Kindernevendienst:	Tjitske Koops
Ouderling:	Elly Douwes	Media:	Erik Mateman
Diaken:	Peter Hendriks	Koster:	Daan de Jonge
Lector:	Arend Strikwerda		

Orde van dienst donderdag 26 mei 2022 Hemelvaartsdag Ontmoetingskerk

Voorganger: dhr. Erwin Verboom, Heerde

Thema: "In de wolken"

VOORBEREIDING

Welkom & Mededelingen

Stilte

Intochtslied: Lied 218 - Dank U voor deze nieuwe morgen, vers 1, 2, 3 en 5

Votum en Groet

Klein Gloria NLB 705 - Ere zij aan God, de Vader, vers 1

Kyriegebed

Groot Gloria NLB 705 - Ere zij aan God, de Vader vers 2, 3 en 4



RONDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Zingen: Psalm 47: Volken wees verheugd, vers 1

Lezing: Psalm 47 uit NBV 21: vers 6 t/m 8

Zingen: Psalm 47: Volken wees verheugd, vers 3

Eerste Schriftlezing: 2 Koningen 2, 1 - 15 (NBV 21 - lector)

Zingen: NLB 666: De Heer is opgetogen, vers 1 en 2

Tweede Schriftlezing: Lucas 24: 49 - 53 (NBV 21 - lector)

Zingen: Lied 767: De toekomst van de Heer is daar, vers 1, 2, 3, 4 en 7

Overdenking: **"In de wolken..."**

Zingen: Lied 868: Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere, vers 1, 2, 3 en 5

GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden

- voorbede

- stil gebed

- Onze Vader

Aandacht voor de Collecte: Diaconie

SLOT EN ZEGEN

Slotlied: Lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn, vers 1, 2, 3 en 4

Zegenbede

Organist: Daan Dekker

Lector: Mart Meeske

Ouderling: Fredie van Holst

Media: Hanneke Gerritsen

Diaken: Ely Hendriks

Koster: Gerard Rooks

Collecte Zondag 22 mei

1e collecte: Missionair werk (pioniersplekken)



Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en Badhuis For Youth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse

Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland

2^e collecte: Kerk

Er is de mogelijkheid om uw gift over te maken via de scipio-app of op rekening NL54RABO **0326539301** t.n.v. Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde o.v.v. "doel van de collecte".

Richtlijnen voor het bijwonen van een kerkdienst

Alle regels zoals het RIVM voorschrijft, zijn ook van toepassing bij ons in de kerk. **Als u of iemand binnen het gezin of huishouden koorts en/of verkoudheidsklachten heeft, moet u thuisblijven.** Tijdens de kerkdienst blijven de deuren naar de Ontmoetingsruimte open, dit i.v.m. de ventilatie.

Bloemen

De bloemen van zondag 22 mei worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar de fam. Remmerts en de bloemen van Hemelvaartsdag worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. J. Waardenburg-Visscher.

Uit de gemeente

Mevr. J. de Jong-Wilhelm verblijft voor verdere revalidatie en herstel op afdeling IJsselheem in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

Overleden

Mevr. Dirkje (Dicky) Hilarius-Penninga is 17 mei in de leeftijd van 78 jaar overleden in woon-zorgcentrum Rehoboth in Wapenveld.

De herdenkingsdienst zal plaatsvinden op maandag 23 mei in de Ontmoetingskerk. Voorafgaand aan de herdenkingsdienst is er gelegenheid om de familie te condoleren en afscheid te nemen tussen 10.15 en 10.45 uur. Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats Engelmanskamp. De gedachtenis in het midden van de gemeente zal tijdens de morgendienst van a.s. zondag plaats vinden.

Gemeentevergadering 1 juni

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 18 mei heeft de beroepingscommissie een advies uitgebracht om een predikant te beroepen. Halverwege de vergadering kwam de kandidaat predikant kennismaken met de kerkenraad. Na de pauze is de kerkenraad unaniem akkoord gegaan met het advies van de beroepingscommissie.

De beroepingscommissie zal u op deze gemeentevergadering informeren over de gevolgde procedure en zij zal een toelichting geven op de keuze voor de voorgestelde kandidaat. Eveneens zal de kandidaat predikant ook halverwege deze avond komen om zichzelf voor te stellen. U krijgt allemaal thuis een uitnodiging waar het programma van die avond instaat.

Benefietconcert voor Bangladesh

Op 21 mei a.s. wordt in onze Ontmoetingskerk een benefietconcert georganiseerd.

Aanvang: 15.00 uur. Entree is gratis, graag een vrijwillige bijdrage.

Op het programma staan werken van o.a. Händel, Bottesini, Mozart en Haydn, door het Kamerorkest van Gelsenkirchen (DE) o.l.v. dirigent Christian van der Berg, met medewerking van sopraan Shaya van der Berg en Judith Capelle, contrabas.

De opbrengst is voor het nieuwe hulpprogramma voor "verhandelde" vrouwen in Bangladesh en voor schooltjes voor kinderen die nauwelijks kans hebben op onderwijs!

Meer informatie vindt u in het Ontmoetingsblad van mei.

Wij hopen velen van u bij het concert welkom te mogen heten.

EETCAFÉ

Helaas is 27 Mei alweer het laatste eetcafémoment vóór de zomerperiode. We gaan het seizoen afsluiten met een Chinese maaltijd in de kerk. Allen hartelijk welkom!

Ik hoop van harte dat iemand opstaat om de leiding van het eetcafé stokje over te nemen bij de start van het nieuwe kerkelijk seizoen in september. Wie o wie ? Het is allemaal niet zo ingewikkeld, maar een overdracht zou de voorbereidingsgroep erg plezierig vinden.

Het eetcafé wordt zeer gewaardeerd door de gasten! "Het voelt als echt luxe uit eten gaan". Tot 27 Mei!
Adry Bregman

Een tas vol vakantiepret

Net als vorig jaar willen we weer meedoen aan de actie vakantietasjes.

Deze tasjes zijn voor kinderen in de gemeente Heerde die niet op vakantie kunnen en een uitje zit er ook vaak niet in. We willen deze kinderen in hun vakantie toch verrassen met een mooi gevuld tasje. Het gaat om 200 kinderen van 0 - 12 jaar in de gemeente Heerde.

Wat zou het mooi zijn als we deze tasjes gevuld kunnen krijgen. Daar hebben we jullie hulp bij nodig. We zijn bezig om gratis ijskaartjes en zwemkaartjes voor de kinderen te krijgen en bij Bruna kunnen wij met korting boekjes bestellen, ideeën over uitstapjes in de buurt zijn ook welkom



Wat kunt u doen:

Vanaf zondag 22 mei tot zondag 12 juni kunt u nieuw speelgoed inleveren bij de kerk. Als u geen speelgoed wilt of kunt kopen, mag u ook een financiële bijdrage doen. Er staat een bus op de tafel in de kerk, maar u kunt het ook overmaken via de scipio-app. Wij zorgen dan dat er van het geld speelgoed wordt gekocht.

U mag ook speelgoed brengen bij Peter en Elly Hendriks, of bij Lidie Dijkink.

U kunt ook ons bellen: we halen het speelgoed graag op.

Wat kan er allemaal in de tas.

Denk bv aan:

- Waterpistool
- Bal
- Spelletjes
- Buitenspeelgoed
- Stoepkrijt/bellenblaas
- Badmintonracket
- Kleur- of puzzelboeken
- Knutselspulletjes
- Gratis uitstapje/bioscoopkaartjes



Meer informatie staat in het mededelingenblad van de maand juni

Namens de Diaconie,

Peter en Elly Hendriks, Bonenburgerlaan 40, tel. 06-48620635

Lidie Dijkink, Braamkamp 18, tel. 06-46670075

Ledenlijst

Als het goed is, heeft u de ledenlijst van onze kerk als bijlage in pdf-formaat ontvangen.

De kerkleden die de nieuwsbrief via de fietsploeg ontvangen, zullen vrijdag 28 mei een papieren versie van de ledenlijst ontvangen.

Chris Burger

Goedemorgen

Vorige week zondag hadden we echt een interactieve dienst. Het begon al in het begin. Nadat ouderling Alfred van Olst, 'goedemorgen' had gezegd, werd dit meteen met een goedemorgen beantwoord. Waarschijnlijk waren dit gasten in onze kerk die dit gewend zijn te doen. Maar het voelde heel goed. Kunnen we dit er niet inhouden? De ouderling ook antwoorden met: Goedemorgen!! Zondag krijgt u de kans. Laten we het proberen.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 694216 of 063902370