



Protestantse
Gemeente
Ontmoetingskerk
Heerde

NIEUWSBRIEF 88

12 november 2021

In de nieuwsbrief van het magazine Petrus stond onderstaand gebed van ds. Harmke Heuver
Wek in ons het verlangen om het leven in te gaan met haar diepten en haar hoogten.



*Wek in ons de moed
om de nacht in te gaan
met haar zorgen en schaduwen,
om de nacht aan te gaan
en uit te zien naar morgen.*

*Wek in ons de kracht
om de dag in te gaan
vol taken en plannen,
om de dag aan te gaan
en zin te krijgen in wat komt.*

*Wek in ons het verlangen
om het leven in te gaan
met haar diepten en haar hoogten,
om het leven aan te gaan
en te weten: U bent daar.*

*Wek in ons vertrouwen
om onszelf aan te zien
met milde ogen als van U,
om te zien: de liefde, de vriendschap,
de moed, de kracht, het verlangen.*

Amen.

Orde van dienst zondag 14 november 2021 Ontmoetingskerk 10.00 uur
Voorganger: pastor Lida Brugmans

Thema: Wat je ziet dat is het niet, wat je niet ziet dat is het

Welkom en mededelingen: ouderling van dienst

Moment van stilte

Intochtslied: lied 214: 1, 2, 4 Het licht dat weer opnieuw begon

Votum en groet

Lied 214: 7, 8 Nu dan het licht verrezen is

Gebed

Woord om mee te leven uit psalm 16

Behoed mij, God, ik schuil bij u.

U bent mijn Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker,

U houdt mijn lot in handen.

U wijst mij de weg naar het leven:

overvloedige vreugde in uw nabijheid,

voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Lied 98: 1, 2, 4 Zing een nieuw lied

Inleiding

Gebed bij de opening van het woord

Kinderen gaan naar hun eigen viering

Orgelspel bij lied 16 b

Lezing: Exodus 30: 11 - 16

Zingen Lied 16 b: Behoed mij, o God (4x)

Lezing: Marcus 12: 38 - 13: 2

Verkondiging

Lied 912: 1, 3, 4, 6 Neem mijn leven, laat het, Heer

Kinderen komen terug in de dienst, we luisteren naar:

<https://www.youtube.com/watch?v=R90XvO8HmSo>

Gebeden

Collecte

Slotlied 825: 1, 4, 8 De wereld is van Hem vervuld

Zegenbede

Gezongen Amen

Orgelmuziek

Welkom op de koffie!

Vergeet de deurcollecte niet!

Organist: Theo van der Wal

Ouderling: Elly Douwes

Diaken: Lidy Dijkink

Lector: Fredie van Holst

Kindernevendienst: Tjitske Koops

Media: Bart Heres

Koster: Willeke Mateman

Collecte Zondag 14 november

1^e collecte: ZWO Ibota Schoon drinkwater-projecten in de derde wereld.



Het gebrek aan schoon en veilig drinkwater is een snelgroeiend probleem in veel landen en in rampgebieden. Zo is er momenteel een urgente vraag naar schoon drinkwater in Haïti, waar de dodelijke ziekte Cholera opnieuw heeft toegeslagen. Tijdens de aardbeving in 2010 hebben wij daar honderden waterfilters heen kunnen sturen. Net zoals we dat de afgelopen jaren ook deden naar bijvoorbeeld: India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Indonesië, Vietnam, Kenia en Uganda.

Simpleweg omdat schoon drinkwater voor heel veel mensen niet vanzelfsprekend is.

2^e collecte: Doel van de maand: **Mensenkinderen Albanië**



Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. We werken uitsluitend via kerken en lokale organisaties. Onze projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe hulp. Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten, we kopen de goederen in het land zelf. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de lokale economie. Zo wordt uw gift als het ware dubbel besteed. We zetten ons al sinds 2003 in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Daarnaast geven wij voorlichting om

groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verlenen wij hulp ongeacht religie of etnische achtergrond.

Er is de mogelijkheid om uw gift over te maken via de scipio-app of op rekening NL54RABO 0326539301 t.n.v. Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde o.v.v. "doel van de collecte".

Bloemen

De bloemen van zondag 14 november worden met een hartelijke groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevrouw M.A.H. Koek- Effrink.

Uit de gemeente

Dhr. G. Landman verblijft in het Isalaziekenhuis, afdeling IJsselheem, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

Dhr. J. Abrahamse is thuis gekomen uit het ziekenhuis.

Nieuwe richtlijnen voor het bijwonen van een kerkdienst

Alle regels zoals het RIVM voorschrijft, zijn ook van toepassing bij ons in de kerk. Als u of iemand binnen het gezin of huishouden koorts en/of verkoudheidsklachten heeft, moet u thuisblijven.

Bij binnenkomst een mondkapje om, de handen desinfecteren, de jas mee naar binnen nemen en gaan zitten op een stoel of bank. De stoelen staan nu twee aan twee uit elkaar. Ook op de banken dient u de 1,5 m afstand te houden.

Tijdens de kerkdienst blijven de deuren open. Ook de buitendeur, dit i.v.m. de ventilatie.

Bij het verlaten van de kerk vragen wij ook of u het mondkapje weer om doet. Denk dan ook aan de 1,5 m. afstand.

De koffie kunt u aan het buffet afhalen. De koffiekosters komen niet langs voor een 2^e kopje koffie.

Zondag Voleinding 21 november

Volgende week zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar en gedenken wij onze gestorven gemeenteleden. Het is een goede gewoonte dat in de morgenviering hun namen worden genoemd in het licht van Gods liefde. De familie wordt daarbij uitgenodigd om een gedachteniskaars aan te steken aan het licht van de Paaskaars.

Zoals u zult begrijpen, hebben we dit jaar helaas nog steeds te maken met allerlei beperkende maatregelen vanwege de Corona-crisis. We hebben hier over nagedacht en gesproken, hoe we het toch mogelijk kunnen maken om overleden dierbaren te gedenken.

Uiteindelijk hebben we de volgende keus gemaakt:

- Er is die zondag een viering om 10.00 u. waarbij de familieleden aanwezig zijn
- Onder voorbehoud van de verdere maatregelen die we tijdens de persconferentie horen, mogen er 100 mensen aanwezig zijn bij deze viering.
- De familieleden kunnen tot woensdag 17 november aangeven met hoeveel mensen zij kunnen komen.
- Wij willen u ook de gelegenheid geven om namen te noemen en een kaars aan te steken voor niet-gemeenteleden. Dit kunt u voor woensdag 17 november doorgeven aan Fredie van Holst
- Voor de dienst van deze zondag vragen we gemeenteleden om zich op te geven bij Fredie van Holst.
- De overige gemeenteleden vragen we thuis te blijven en mee te kijken via de Livestream, www.okheerde.nl, onder Diensten -> Kijken of via www.kerkdienstgemist.nl.

Veel gemeenteleden zijn de laatste jaren gewend dat zij ook een kaarsje mogen aansteken op deze zondag, om eigen overledenen te gedenken. Omdat niet iedereen aanwezig kan zijn bij de viering wordt de kerk opengesteld van 14.00 tot 16.00 uur, waar bezoekers in de gelegenheid zijn om een kaarsje aan te steken, en waarbij voor passende muziek wordt gezorgd.

Thema-avond "Omgaan met rouw en gemis": 18 november

De werkgroep Pastoraat nodigt u van harte uit voor een thema-avond "Omgaan met rouw en gemis". Deze avond zal plaatsvinden in het Trefpunt, achter de kerk op donderdag 18 november. Ook zullen hierbij aanwezig zijn Rita IJzerman, uitvaartbegeleider en Erik van der Laan, beheerder van begraafplaats Engelmanskamp.

We hebben nogal een jaar achter de rug door corona: het was de eerste maanden paniek en soms hartverscheurend hoe weinig gelegenheid er was om afscheid te nemen van je geliefden.

Uitvaarten met maar 10 aanwezigen... Dit wordt dan ook een open avond om elkaar te ontmoeten en deze verhalen te delen. En er is gelegenheid om met elkaar door te praten: Wat doet dit alles met jou, hoe ga jij om met rouw en gemis? En, wat helpt jou verder?

De avond is open betekent in dit geval: niet beperkt tot leden van de Ontmoetingskerk, iedereen is van harte welkom! Dus kom en neem gerust iemand mee.

Om een indruk te krijgen op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen, zouden we het fijn vinden als u/ jij je van tevoren even aanmeldt.

Aanmelden kan via meldpost@okheerde.nl of via tel.: 06 50802687.

Aanvang: 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur staan de koffie en thee klaar.

Mocht vervoer een probleem zijn, dan graag even melden via bovenstaand mailadres of telefoonnummer. Dan zorgen wij dat u opgehaald en weer thuisgebracht wordt.

Lekker eten met ZWO-Gaven delen

I.v.m. de corona maatregelen gaat het stampotten buffet van ZWO-Gaven-Delen dit jaar jammer genoeg niet door. Daarom hebben wij een alternatief bedacht, zodat u een keer niet hoeft te koken. Wij verkopen erwtensoep van slager Ter Weele uit Oene en brengen die op zaterdag 4 december a.s. bij u thuis.



De kosten zijn euro 6,50 per liter, inclusief een kleine attentie, elke liter extra kost 5 euro. U kunt de erwtensoep bestellen tot 26 november op de lijsten in de hal van de kerk, of door contact op te nemen met Ruud Haverkamp, telefoon 692740, e-mail ruudhaverkamp@planet.nl en Mariann Houtman, telefoon 06-12726773, e-mail mariann.houtman@xs4all.nl.

Wij vragen u om vooraf te betalen op rekeningnummer NL45 RABO 0326 5393 01 van de diaconie onder vermelding van: erwtensoep ZWO.

Bedankt

Hartelijke dank voor de bloemen van de kerk en het medeleven dat ik krijg van velen. Het doet mij goed.

Emmy Bruinsma-Land

Oogstdienst

We willen graag alle gulle gevers bedanken voor de geweldige opbrengst van bijdragen voor de voedselbank. Zowel zondagmorgen als maandagmorgen zijn er veel artikelen gebracht. Er waren 6 verhuisdozen vol en nog een aantal kleinere dozen.

Namens de diaconie hartelijk dank.



Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Elly Douwes, scribe, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 694216 of 0639023704