



Protestantse
Gemeente
Ontmoetingskerk
Heerde

NIEUWSBRIEF 64

28 mei 2021

"De cursus omgaan met teleurstellingen gaat wederom niet door."

Deze grappige titel van Herman Finkers kwam in mijn gedachten 2 dagen na de Pinksterdienst – die zoals je weet niet lukte met de livestream uitzending. Maar ik kon er nog niet om lachen... Wat een teleurstelling. Het was zo'n mooi geheel geweest, de kerkzaal was prachtig in rood belicht, het grote schilderij van de kinderen, het bloemstuk; juist de visuele kant was deze keer heel belangrijk. Maar slechts 30 mensen hadden het kunnen zien... "Nou, dan heb je weer wat om over te schrijven in de Nieuwsbrief" sprak mijn altijd charmante echtgenote me toe. "Uh...?" "Ja, omgaan met teleurstelling". Grapjas. Tijdens mijn autoritje op de IJsseldijk naar huis, na de dienst, hoor ik een journaalbericht. Een gondel van een berglift in Italië is geknapt en in de diepte gestort, 13 doden. Ik zit het me voor te stellen, hoe een gezellig Pinkster-familie-uitje eindigt in dit drama. Dat relativeert, er zijn echt belangrijkere zaken. Deze teleurstelling overleef ik wel.



Terwijl ik dit schrijf, denk ik terug aan vorig voorjaar. Ik ben al jaren betrokken bij een moestuin voor de Voedselbank. We hebben een kas waarin we voor-zaaien en kweken om later uit te planten. Deze keer zat het tegen: slakken vreten onze piepjonge slaplantjes kaal. Een partij paprika-plantjes die ik thuis 2 maanden met zorg heb grootgebracht, sneuvelen ook in 1 nacht. Alleen wat steeltjes staan nog overeind... ik beland in een lichtelijke motivatie-crisis. Boer Jan (van hem is het land en de kas) is laconiek: "O maar die groeien wel weer opnieuw uit." Ik geloof er geen snars van. Twee weken later: 3/4 van die paprika's vormt toch nieuwe blaadjes. Geduld en vertrouwen zijn een sterk duo.

Het leven is gewoon niet zo maakbaar als wij willen. Moestuinders weten dit (elk jaar mislukt er wel wat), werkers in de zorg weten het ook maar al te goed. Dit is uiteindelijk de grootste teleurstelling waar we ons overheen moeten zetten als mens. "De kunst van het loslaten" noemde een van mijn leermeesters dit. Hij schreef boeken over levenskunst, een vorm van praktische filosofie. Wanneer noem je je leven 'een goed leven'? Dat was ook het Jaartheme van de PKN, het goede leven. Het is wat ondergesneeuwd geraakt, doordat corona ons een dik jaar in de greep hield: niks goede leven, maar op de tanden bijten, uitzingen en volhouden. Volgens mij hoort kunnen omgaan met teleurstelling bij de kunst van het goede leven. Het is hard oefenen! Wel, ik blijf daarin dus nog niet volleerd... Misschien omdat ik een (heus lieve) moeder had die iets te vaak verzuchtte: "Het valt wel, maar niet mee." Zo zul jij je eigen bagage meedragen? "Wie loslaat, heeft twee handen vrij om te sturen". Chinees gezegde, en alle Chinezen fietsen, vandaar. En omgekeerd: als je niet loslaat, knijp je te hard en verkramp je. Kijk maar 'es goed om je heen, naar de gezichten en lichaamshouding van mensen die je tegenkomt – veel verkrampten zul je zien. Wat mij altijd weer ontspant: gesprekken met oudere mensen die de nodige rampspoed, verlies en teleurstelling in hun leven hebben gekend. En daar een gelouterd geloofsvertrouwen aan hebben overgehouden. In alle eenvoud: "Wat er ook gebeurt, het is goed, want ik ben in Gods hand." Ja dat helpt wel. Dus: vooruitkijken. Er komen vast nieuwe mooie diensten. Nieuwe ontmoetingen, die weer mogelijk worden nu de corona-beperkingen geleidelijk opgeheven worden. Ik verheug me al een hele tijd op het moment dat we weer een gevulde kerkzaal hebben, met koffiedrinken na afloop.

En ziedaar. Ben ik aan het einde van deze mini-cursus omgaan met teleurstelling gekomen. Plopt er warempel een mailtje bij me binnen: weer 2 nieuwe aanmeldingen voor de training moreel beraad die ik in september na 1 jaar stilstand weer kan gaan geven! Hosanna!

Ik wens je een goede week toe. Bedenk: niet elke dag is leuk – maar iedere dag heeft wel iets leuks.

Ds. Leonard van Wijk

Liturgie HEERDE 30 mei 2021

Voorganger: ds. Peter Hofland

Welkom en Mededelingen

Moment van stilte

Aanvangslied: lied 93: 1, 4 – De Heer is koning, Hij regeert altijd

Kyriegebed met lied 301a – Kyrie eleison

Gloriatekst 1 Korinthe 2: 6-11

Zingen: lied 302: 1, 4 – God in den hoog' alleen zij eer

Leefregel Deut. 6: 17-25

Zingen: lied 320 – Wie oren om te horen heeft

Gebed van de zondag

Kindermoment

Evangelielezing Johannes 3: 1-16

Zingen: lied 315: 1, 2 – Heb dank, o God van alle leven

Preek

Zingen: lied 686 – De Geest des Heren heeft

Gebeden

Lied van de week: Gods volk wordt uitgeleid. Gekozen door dhr. Piet Eigeman

Collecte aankondiging

Slotlied: 418: 1, 2, 3 – God, schenk ons de kracht

Zegenbede

Organist:	Theo van der Wal	Kindermoment:	Willeke Mateman
Ouderling:	Hotze Talsma	Beamist:	Erik Mateman
Diaken:	Elly Hendriks	Camera:	Ben van Damme
Lector:	Annemieke van de Weerdhof	Koster:	Berthold Koops

Collecte zondag 30 mei

1^e collecte: **Jong in actie: Kennismaken met diaconaat**



Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze ook diaconaal aan de slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter programma dat door Jong Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld en jongeren bewust maakt van het belang van diaconaat. Daarnaast geeft het programma gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en

diaconaat structureel kunnen verbinden.

2^e collecte: **Diaconie**

Er is de mogelijkheid om uw gift over te maken via de scipio-app of op rekening NL54RABO 0326539301 t.n.v. Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde o.v.v. "doel van de collecte".

Bloemen

De bloemen van 30 mei worden met een groet van ons allen gebracht naar dhr. J. Bredewout.

Collecte 23 mei

Beste gemeenteleden,

Wauw, geweldig, de opbrengst van de collecte van giro 555 van afgelopen zondag heeft, tot nu toe, al ruim €1300,00 opgeleverd.

De werkgroep ZWO zal het bedrag verdubbelen.

Namens de diaconie hartelijke dank voor uw gulle bijdrage.

Elly Hendriks

Het zingen in de diensten

Tijdens de kerkdienst zingen alleen de mensen die op de eerste rij zitten!

Kerkdiensten

Wilt u een dienst bijwonen, dan kunt u zich opgeven bij de beheerder van het kerkgebouw: **Marjolein Rooks via de mail koster@okheerde.nl (bij voorkeur) of tel. 0615607046.** Zij zal u beantwoorden of er nog plaats is. Er zijn bij de vieringen 30 mensen, dat is inclusief de medewerkers, welkom. **U kunt zich tot zaterdag 17.00 u. opgeven!** Bedenkt u later nog dat u naar de kerk wilt, dan kunt u zondagmorgen naar de kerk komen om te vragen of er nog plaats is.

Lied van de Week

Een 'lied van de week' is een lied wat uitgekozen wordt door u en wat een bijzondere betekenis voor u heeft of wat u gewoon een mooi lied vindt. Graag vragen we of u een toelichting kunt geven waarom u dit lied graag wilt horen. Deze toelichting zal dan, met uw toestemming, in de dienst worden voorgelezen. Zo delen we iets van ons persoonlijk geloofsleven met elkaar. U kunt het lied van uw keuze doorgeven aan Elly Douwes of Fredie van Holst. Van hen hoort u op welke zondag uw lied aan de beurt is.

Nieuwe beheerder Ellen Koot

Het CvK is blij om te kunnen medelen dat wij per 1 juni een beheerder hebben gevonden voor ons kerkgebouw. Haar naam is Ellen Koot. Ellen is 60 jaar en vorig jaar mei met haar vriend verhuisd van Bleiswijk naar De Zeis in Heerde. Nadat ze jaren op vakantie zijn geweest op onze mooie Veluwe, hebben ze vorig jaar besloten om de drukke Randstad permanent voor de Veluwe te verruilen. Ellen heeft na een carrière als administratief medewerker, sinds 2012 haar eigen bedrijfje en werkt als yoga-docent en vitaliteitscoach. Door de verhuizing naar Heerde liggen deze activiteiten echter op een laag pitje. Ellen heeft er veel zin in om zich 12 uur per week in te zetten bij ons als beheerder.



Per 1 juni zal zij starten. De eerste maanden zullen in het teken staan van ons als gemeente leren kennen. Marjolein Rooks zal haar inwerken en wegwijs maken. Maar ik vertrouw er op dat ook vrijwilligers en gemeenteleden bereid zijn om vragen te beantwoorden en Ellen wegwijs te maken. Ellen zal (op termijn) bereikbaar zijn via het emailadres beheerder@okheerde.nl en het bekende telefoonnummer van de beheerder 06 - 1560 7046. Gedurende de inwerkperiode zal Marjolein de telefoon gaan overdragen.

Pinksterviering

Zoals jullie gemerkt hebben, is de livestream van de Pinksterviering helaas niet uitgezonden door een technische storing. In de viering zong een kwartet, bestaande uit Bea Pap, sopraan, Yvonne van de Wal, alt, Theo van de Wal, tenor en Berthold Koops, bas heel mooi enkele Pinksterliederen. Het intochtlied wil ik jullie niet onthouden: 'Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart'. In de bijlage een audio-opname van het lied zoals het afgelopen zondag klonk in de kerk. Geniet ervan!
Groet van Henk van der Maten

De VakantieTasjes Actie

Op zondag 6 en 13 juni zullen er tafels in de hal van de kerk staan waarop de spullen voor de vakantietasjes ingeleverd mogen worden.

Wilt u een gesprek met de predikant ds Leonard van Wijk,

bel dan naar: 06-37230694 of email: predikant@okheerde.nl.

Elly Douwes, scribe, e_m_douwes@hotmail.com

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl.